

Schriftlezing: 1 Johannes 2:18-29, Kerntekst: 1 Joh. 2:28 Thema: Blijf in Hem. Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 62:4, Ps. 31:1, 19, Ps. 71:1, 10 en 11, Ps. 98:4

Hoofdpunten van de preek

Johannes doet aan toerusting voor het leven in het laatste der dagen. Blijf in Hem. Een voortdurende aansporing. Met meer dan één reden.

De antichrist komt...

Met 'en nu' pakt Johannes samen wat hij daarvoor schreef. Dat gaat over de antichrist (2:18, 22-23).

Wie is dat? Er zijn in de loop van de geschiedenis al zoveel namen genoemd. Het zijn er ook veel (2:18b).

Belangrijker dan zijn naam is zijn profiel. Hij loochent dat Jezus de Christus is. Dat komt heel dichtbij. Zelfs Simon Petrus verloochent zijn Heere...

Verwarring

Johannes schrijft aan christenen van het laatste uur ook over 'verwarring.' Mensen met on-Bijbelse ideeën en leringen. Inmiddels zijn zij weg uit de gemeente (19) maar hun invloed dreigt nog (24-26).

Dat is van alle tijden. In alle NT brieven wordt gewaarschuwd tegen onchristelijke praktijken en visies. Ook vandaag is dit 't gevaar.

Wat is het eigene aan de dwaling? Er wordt een ander evangelie gebracht. Naar de mens en bij de tijds. Gemakkelijk ga je mee. Daarom: blijf in Hem.

Zalving

Om in Christus te blijven tijdens het laatste uur hebben de gelovigen een geweldig geschenk ontvangen. De zalving van de Heilige (20-21, 27).

In het NT wordt hierover verder niet gesproken, wel in het OT. Koningen en priesters werden gezalfd, met olie overgoten als symbool van de Geest.

Waarschijnlijk verwijst Johannes naar een doopritueel van de vroege kerk (het 'vormsel').

De bedoeling is: als gelovige heb je de gave van de Geest ontvangen, tot kennis, tot onderscheiding der geesten; een machtig middel om in Hem te blijven!

Vrijmoedigheid

Het laatste uur van de wereld heeft geslagen. Wij verwachten de openbaring van Christus.

In heerlijkheid en met macht zal Hij als Heere van hemel en aarde verschijnen. Zijn komst zal de 'parousie' van alle aarde helden ver overstijgen.

Johannes laat weten dat we op twee manieren tegenover Hem zullen staan. Met vrijmoedigheid of beschaamd. Een wereld van verschil.