

Schriftlezing: Psalm 42, Lukas 8:22-25 (= tekst)
Thema: Stormen in het geloof, oefening in vertrouwen. Zingen: Ps. 33:1 en 10, Ps. 73:1, Ps. 77:1 ,5 en 6, Ps. 42:3,4 en 5, Ps. 107:15.

Hoofdpunten van de preek

Jezus gaat weer aan boord van een vissersschip en laat Zijn discipelen overvaren naar de andere kant van het meer. Het wordt een oefening in vertrouwen.

Ook met Jezus aan boord...

Ook met Jezus aan boord kan het gaan stormen. Jezus volgen in het geloof is geen verzekering die alle mogelijke nood uitsluit.

De discipelen hebben het ervaren. Ook voor hun als ervaren vissers kan de wind onverwacht opsteken, terwijl zij slechts Jezus gehoorzaamden.

... kan de storm opsteken

Ergens onderweg gebeurt het: een windvlaag valt op het meer. Het past bij de lokale omstandigheden. Mogelijk is er méér aan de hand en heeft de storm met Jezus te maken...

De discipelen zijn in doodsnood. Wat maken ze door, terwijl al Gods golven en baren over hun gaan.

Een ervaring waarin velen zich (kunnen) herkennen. Het water komt tot aan de lippen... terwijl de wind

en de golven tekeer gaan slaapt Jezus aan boord alsof er niets aan de hand is.

Waar is God? Hij lijkt te zwijgen, voor het oog van de ervaring doet Hij niets. Vragen die het geloof onder spanning kunnen brengen. Ze mogen er zijn, want ze klinken ook in het Woord! Bestaat er wel geloof zonder...?

Waar is uw geloof?

De nood gaat over, wanneer de discipelen de Heere in paniek wakker maken. Meester, Meester... een voortdurend gebed. Herkenbaar, als de nood aan de vrouw/man is.

Jezus ontwaakt en bestraft wind en water. In een ogenblik is het stilte na de storm. Hier spreekt God.

In de stilte, terwijl de discipelen elkaar verwonderd aankijken stelt Jezus een indringende vraag. 'Waar is jullie geloof?' Het is een vermaning, dit buitengewone optreden was niet nodig, als de discipelen maar geloofd hadden...

Stormen in ons leven kunnen nodig zijn om ons te leren vertrouwen. Dan kom je altijd waar de Heere je hebben wil. Een belangrijke levensles.

