

Schriftlezing: Lukas 2:1-20, tekst Luk. 2:8-12  
Thema: Het geboortebericht van Jezus  
Zingen: Ps. 98:1,2/ Ps. 138:3/Lofz v Maria 1,3 en  
7/ Lofz v Zach 4 en 5/ Ps. 75:1/ Ere zij God

### Hoofdpunten van de preek.

Het geboortebericht van Jezus.

#### **De herders [2:8]**

God kiest de herders uit om de wereld te laten weten dat Zijn Zoon geboren is. Gewone mensen die gewoon hun werk deden. Meer niet. Maar wel een belangrijke boodschap voor ons: God kiest het gewone... het bijzondere slaat Hij over.

#### **Vrees [2:9]**

Wanneer de bode van God bij de herders verschijnt worden ze zeer angstig. Geen wonder, zij worden beschenen door de lichtglans van God, de hemelse heerlijkheid. Dat kan geen mens zomaar verdragen. Tussen God en ons is vanwege de zonde afstand gekomen.

#### **Blijdschap [2:10]**

Wie met de herders meeluistert, krijgt de geruststellende mededeling te horen dat er geen reden tot angst, maar dat er zelfs reden is tot blijdschap. De engel zegt: ik evangeliseer u...

Ik breng u een blijde boodschap. Deze blijdschap is groot vanwege de geboorte van de Zaligmaker en

doet alle angst voor God verdwijnen en overtreft alle mogelijke blijdschap die we hier kunnen beleven. Deze vreugde is voor heel het volk: wie dan ook, rijk/arm, jong/oud...

#### **De Redder [2:11]**

De verkondiging is geen vrijblijvend blij verhaal. Integendeel: *voor u* is heden geboren de Zaligmaker (= Redder)!

De wereld wordt niet gered door mensen die zich omhoogwerken en *mannen/ vrouwen van naam worden* (zoals keizer/ soter Augustus) maar door deze Man Die Zijn Naam opgeeft en zich verlaagt.

Jezus redt ons van zonde, bevrijdt ons daarmee van angst voor God. Geen al te mooi bericht, maar een betrouwbare belofte. Hij is Christus... de door God aangestelde Redder. Hij is Christus de Heere... machtig en krachtig om zondaren echt te redden.

#### **Het teken [2:12]**

De engel vertelt de herders precies waar zij hun Redder kunnen vinden en hoe zij Hem herkennen zullen. Dit is voor u het teken!

Elk pas geboren kindje werd in doeken gewonden, maar tekenend voor de Redder is dat Hij in de voerbak ligt als dak en thuisloze. Zo is er voor dak en thuisloze zondaren een Vaderhuis.