

Schriftlezing: Openbaring 1:9-20, Tekst: 1:17 en 18
Thema: Een indrukwekkende ontmoeting op zondag.
Zingen: Ps. 118:7 en 8, Ps. 56:6, Ps. 21:4,5 en 13,
Ps. 138:3 en 4, Ps. 68:10

Hoofdpunten van de preek

Johannes ontmoet de levende Heere op Patmos.

Wees niet bang

De Heere verschijnt na Zijn opstanding in Zijn
Goddelijke heerlijkheid.

Johannes valt als dood aan Jezus' voeten. De
heerlijkheid van God is meer dan een sterveling kan
verdragen. Een direct gevolg van de zonde.

Jezus legt Zijn doorboorde rechterhand op
Johannes. Een genadig gebaar, waarvoor Hij diep
moet bukken.

In Zijn hand houdt Jezus 7 sterren (1:16 en 20): de
gemeente is met haar voorgangers in Zijn
rechterhand – de hand van Gods regering.

Ik ben de eerste en de laatste

Met Jezus hand op je, heb je geen enkele reden om
bang te zijn! Temeer om wat Hij erbij zegt.

Profetische woorden (van Jesaja, o.a. 48:12) over
de HEERE komen tot vervulling in Christus: 'Ik
ben...'

De Heere staat aan het begin en einde van de
geschiedenis. Alles wat er tussen plaatsvindt wordt
door Hem beheerst. Hij zal Zijn werk voltooien.

Ik ben de Levende

Jezus is de Levende. Woorden die na Zijn dood en
opstanding zó bijzonder én onwerkelijk klinken. Wij
kennen alleen de dood...

Hij is dood geweest – gestorven om onze zonden.
Hij leeft – opgewekt tot onze rechtvaardiging. Het is
allemaal geen fabeltje, maar werkelijkheid!

Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Een grote garantie
voor Johannes en gelovige lezers van Openbaring.

Ik heb de sleutels

Jezus toont Johannes de sleutels van het dodenrijk
en de dood.

Jezus is Heer' van het dodenrijk: de plaatsen van de
dood. Hij bepaalt wanneer de deur opengaat én
weer opengaat!

Jezus is Heer' van de dood. Door Zijn dood heeft Hij
de oude machthebber van de dood zijn sleutel
ontnomen (Heb. 2:14).

Hij zal de laatste vijand te niet doen. Alle doden
zullen leven. Leven blijft over!