

Schriftlezing: Hand. 20:17-38, Tekst: Hand. 20:28
Thema: Pas op jezelf en de gemeente. Zingen: Ps.
100:1,2 Ps. 119:88, Ps. 80:1,5 en 11, Ps. 135:1 en
2, Ps. 90:9 (toezingen, gewijzigd), Ps. 79:7

Hoofdpunten van de preek

Voordat Paulus vertrekt, geeft hij de ambtsdragers en gemeente een dringende raad: pas op.

1 Pas op jezelf

Paulus wil dat de ambtsdragers voortdurend opmerkzaam zijn en toezien op zichzelf.

De wolven waarvoor Paulus waarschuwt (vers 29) blijken valse profeten te zijn, die misleiden en mensen op zichzelf terugwerpen.

Op jezelf letten kan je door je te wapenen met de kennis van het Woord.

Het grootste gevaar vormen we zelf. Pas op jezelf! Ons zondige ik is een gewillige prooi voor zelfverzekerdheid, hoogmoed of moedeloosheid.

2 Pas op (de) gemeente

Pas op jezelf... en op de gemeente. Als je niet op jezelf kan passen, hoe dan op een ander?

Ook het toezien op de gemeente is niet iets van af en toe, maar vraagt onze voortdurende paraatheid.

De wolven zoeken tot ze op de zwakste plek kunnen aanvallen. We hebben onderscheidingsvermogen op alle fronten nodig.

3 Opzieners

Paulus geeft ons een Bijbelse basis voor het ambt (en gemeente). Ambtsdragers worden niet door mensen, maar door de Heilige Geest aangesteld.

Ambtsdragers zijn een geschenk van Christus aan de gemeente. De Geest geeft ze de gaven die ze nodig hebben om de gemeente te weiden.

'Weiden' is een Bijbelse uitdrukking voor het zorgen voor de kudde/ de gemeente door het woord.

4 Gemeente

Paulus plaatst de gemeente ook in Bijbels licht. God heeft de gemeente verkregen. Hij gaf Zijn Zoon. Die gaf Zijn kostbaar bloed.

De gemeente is daarom Gods eigendom en niet het eigendom van mensen, groepen, visies.

De kostbare waarde geeft ons een hoog verantwoordingsbesef. Je past op Gods duur verkregen en geliefd bezit.

Dit geeft ook zekerheid. God bewaart de gemeente. De wolven zullen haar niet overweldigen. Voor Gods troon zal een menigte juichen (Opb. 5:14).