

Schriftlezing: Openbaring 2:1-7, Tekst: Openb.2:7
Thema: De vrucht van liefde.
Zingen: Ps. 63:1,2, Ps. 63:3, Ps. 23:1 en 3, Ps. 36:2,
[HA Ps. 16:3, Ps. 84:2,3,4 en 5] Lofz. Simeon:1

Hoofdpunten van de preek

Uit liefde riep de Heere ons terug naar de eerste liefde. Zijn liefde draagt verschillende vruchten.

1 Gehoorzaamheid

De liefde wil gehoord worden!

De Heilige Geest doet net als de profeten (Jes. 6:9-10, Ez. 3:27 enz.) en de Heere Jezus (Mt. 13:9-17, Mark. 4:9. Luk. 8:8) een dringend beroep op de gemeente om te luisteren.

Luisteren betekent ge-hoor-zamen aan de leiding van de Heere die Hij geeft aan Zijn gemeente.

Zo is de overwinning zeker!

2 Overwinning

Het geloof en het terugkeren naar de 1e liefde wordt door de Heere als een overwinning beschouwd.

Daarmee laat de Heere weten dat geloof en bekering ook een strijd is.



Een gevecht met jezelf, de zonde die aan je trekt, de duivel die je probeert te verleiden en de wereld die ons wil overwinnen.

In deze strijd zijn we niet aan onszelf overgeleverd. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

3 Leven¹

Gehoorzaamheid en overwinnen worden uit genade beloond.

Christus zal te eten geven van de Boom des levens. Door de zonde was de toegang verboden. Een wijs, Goddelijk besluit: de zonde zal niet eeuwig leven!

De zondaar die uit Christus' liefde leeft wel. Hij geeft hem te eten. Het eeuwige leven ontvangen wij uit genade dankzij de Heere Jezus.

De Boom staat midden in het paradijs van God. De toegang is weer geopend. Christus herstelt Gods schepping tot op haar oorspronkelijke bedoeling.

Zo zal het zijn ná strijd en overwinning. De nieuwe aarde als een nieuw paradijs waarin God centraal staat en mensen met en voor en door Hem leven.

1) Elke brief eindigt met een belofte die aansluit op de plaatselijke situatie: de levensboom als symbool van Diana (Artemis) in een tempeltuyn (die tegelijk een asielpaats was).