

Schriftlezing: Markus 16:9-20, Tekst: Mark. 16:14-18  
Zingen: Ps. 113:1 en 2, Ps. 31:18, Ps. 119:7 en 86,  
Ps. 108:1 en 2, Ps. 40:5

### **Hoofdpunten van de preek**

Elk land let goed op wie als ambassadeur het land kan vertegenwoordigen. Hoe zit dat met het Koninkrijk van God?

### **Jezus en de Elf [16:14]**

Na Zijn opstanding openbaart Jezus Zich aan Zijn discipelen. Bijzonder, typisch de genadige trouw van de Heiland. Hij laat ze niet in de steek, al hebben zij Hem wel verlaten.

Er moet wel wat worden uitgesproken: het eerste wat Jezus doet is Zijn leerlingen hun ongelof en hardheid te verwijten. Ongelof en ongevoeligheid voor het evangelie zijn nog altijd zonde.

### **Hun opdracht (en de onze) [16:15-16]**

Ondanks hun ongelovigheid, schakelt Jezus de elfen wel in! Moeten zij (wij?!) de wereld in?

Wie leerling is, moet de wereld in. Jezus laat ze niet in hun ongelof ronddraaien, maar stuurt ze eropuit. Als Zijn vertegenwoordigers. Doeltreffend middel tegen ongelovigheid.

De vertegenwoordigers zijn bovendien ervaringsdeskundigen van het ongelof. Zij weten als geen ander dat je het evangelie meestal niet als zoete koek slikt...

Geen andere opdracht, dan om het *evangelie* te verkondigen. Ongeacht het publiek, dat is gewoon de wereld die niet zit te wachten op de blijde boodschap.

Wat is het evangelie? Die gelooft in Jezus Christus Zoon van God, Redder der wereld (ICHTHUS) wordt zalig. Geloven: kennen én vertrouwen. Relatie.

Niet te geloven! Geloven = zalig worden, zeker weten. Daarom een extra zekerheid erbij: de doop, als teken van zekerheid bij Gods belofte. Missionaire situatie: op gelof volgt de doop (van het hele gezin).

Het omgekeerde is ook waar: wie niet gelooft wordt veroemd, d.w.z. schuldig verklaard.

### **Tekenen die volgen [16:17-18]**

De mensen die het evangelie geloven worden zelf ook ingeschakeld. Op hun gelof zullen tekenen volgen...

Tekenen: signalen die de aandacht richten op de waarheid en zekerheid van het evangelie. Staan op zichzelf niet centraal, ze worden erachteraan gestuurd (volgen).

Of er tekenen volgen en welke bepaalt God. Hij weet beter wat nodig is onder welke omstandigheden dan Zijn vertegenwoordigers.

De tekenen die genoemd worden, komen we allemaal in het boek Hand. tegen.