

Schriftlezing: 1 Kor. 15:11-22, 42-58
Tekst: 1 Kor. 15:22, Thema: HC22.57
Zingen: Ps. 89:19, Ps. 31:15, Ps. 16:5 en 6, Ps.
73:12 en PS. 43:4 en 5

Hoofdpunten van de preek

De opstanding van ons lichaam hoort er helemaal bij in het geloof. De HC vraagt wat ons daarin troost.

Troost [vr.57]

De vraag naar 'troost' verbindt deze vraag met HC1 en 19 en vraag 58. We zien een rode draad: troost heeft te maken met ons houvast, zicht en gerichtheid op Gods doel met ons leven: het eeuwige leven.

God schiep de mens met lichaam en ziel om voor Hem te leven en niet om te verdwijnen in het graf. Zo verlost God de mens ook met lichaam en ziel (met hetzelfde doel). Heel de mens telt in de verlossing en in de eeuwige heerlijkheid.

Niet alleen mijn ziel [antw 57.a]

Wanneer een mens sterft, wordt de onverbreekbare eenheid verbroken. De ziel keert *direct* terug naar God die haar gegeven heeft.

Christus – ons Hoofd - neemt de Zijnen op in Zijn heerlijkheid. Het gaat hier om troost voor iemand die met lichaam en ziel het eigendom is van de trouwe Zaligmaker. Hij heeft de zonde verzoend en neemt de ziel van de zondaar tot Zich. Wat een troost: om

voor altijd bij Christus te zijn! Hij bepaalt wanneer onze tijd daar is.

Ook dit mijn lichaam [antw 57.b]

Hoe geweldig het is dat onze ziel bij Christus zal zijn, er ontbreekt nog iets belangrijks: ons lichaam.

Ons lichaam hoort er helemaal bij. God schiep ons met lichaam en ziel. Zó zijn wij mens.

Om ervoor te zorgen dat we met ziel én lichaam God zullen dienen, voor eeuwig voor Hem zullen leven (22.58) kwam Jezus als mens ter wereld. Onze Zaligmaker is lichamelijk opgestaan. Als eersteling. Beloftevol! Wie in Hem gelooft zal volgen.

Troostrijk. In de herstelde eenheid van lichaam en ziel zullen we God in alle eeuwigheid dienen (v&a 58).

Hoe dit kan? Dankzij de kracht van Christus' opstanding. Door dezelfde kracht worden ook wij die geloven opgewekt.

Hoe dit zal zijn? Ons lichaam zal gelijk zijn aan het ver-heerlijkt lichaam van Christus na Zijn opstanding. Alles wat herinnert aan de zonde is eeuwig weg: verderfelijheid, oneer en zwakte.