

Schriftlezing: Matth. 1:1-11, 18-25; Tekst: Matth. 1:21
Thema: HC11 Zingen: Ps. 75:1, Ps. 40:4, Lofz. van Maria 1 en 3, Ps. 86:5 en 6, Ps. 52:7

Hoofdpunten van de preek

Als de zaligheid in één Naam ligt, dan is het belangrijk om alle 'ins en outs' van de Naam 'Jezus' te kennen.

Waarom Jezus [11.29a]?

God, de Vader, bepaalt hoe Zijn Zoon zal heten: Jezus. Een gewone en algemene naam. Dat is ook Zijn bedoeling. Veelzeggend en kritisch naar de mens die nu juist probeert naam te maken...

Geen indrukwekkende maar een gewone roepnaam. Precies wat de Vader wil: dat Zijn Zoon aangeropen kan en zal worden. Hand. 2:21.

Alleen al de Naam is een belofte. God laat het Jozef er speciaal bij vertellen: 'Hij zal Zijn volk zaligmaken...' De Vader geeft daarmee een nieuwe betekenis aan de gewone naam.

- Niet: *de Heere* zal redden, maar *HIJ* zal redden. Jezus is de zaligheid = redding in eigen persoon.
- Redden: niet de een of andere uitredding van vijanden of noden, maar van *hét* probleem: de zonde.

Gods Zoon werd mensenzoon. Uit liefde verliet Hij de hemel, werd Hij onze gelijke om Zijn Naam waar te maken op deze aarde: verlossen van zonde. Het koste Hem alles.

Jezus maakt Zijn Naam waar. De toon van het leerboek is er naar: omdat Hij *ons* zalig maakt en van al *onze* zonden verlost.

Jezus alleen, Jezus helemaal [11.29b-30]

Jezus is de zaligheid en redding in Eigen Persoon, daarmee wijst de Vader alle andere namen af (Hand. 4:12), die kunnen niet verlossen.

Waarom? Alle reddingspogingen van 'beneden' (godsdiensten, levensbeschouwingen, manieren van leven) *falen* om ook maar een mens te kunnen redden.

Al draagt de Zoon een alledaagse naam, Hij is er niet een van velen. Jezus laat Zijn plaats niet delen. Hij redt alleen en helemaal, anders niet.