

Schriftlezing: Rom. 8:18-30 Tekst: Rom. 8:26-27
Thema: Gebedshulp Zingen: Ps. 61:1, 4 en 7, Ps.
141 :2, Ps. 5:1,2 en 8, Ps. 116:1,3 en 10, Ps. 86 :6

Hoofdpunten van de preek

Paulus schrijft in Rom. 8:26-27 over de hulp van de Geest in het gebedsleven van de 'heiligen' zoals de gelovigen genoemd worden.

En evenzo... net zoals de Geest het verlangen brandend houdt (Rom. 8:18-25) komt Hij ook in hun zwakheden de gelovigen te hulp.

Zwakte is dat we niet weten wat we bidden zullen. Dat blijkt wel in de snelheid en het gemak waarmee onze gebeden in verlanglijstjes veranderen en draaien om onszelf... en God niet behagen.

Belangrijke vraag. Wat **zullen/ moeten** we dan bidden? Een woord dat draait om Gods wil of eer, denk bv. aan Jezus' gebed in Gethsémané: Uw wil...

Dé vraag is nu: 'wat is Gods wil?' Onze zwakte is dat we dit onderweg niet altijd weten. Soms zijn meerdere mogelijkheden goed.

Paulus bidt daarom 3x voordat hij Gods wil ontdekt (2 Kor.12:8). Op een ander moment weet hij niet wat beter is: blijven of weggaan (Fil. 1:22).

In deze zwakte komt de **Heilige Geest te hulp**. Hij 'pakt het samen met ons aan' staat er letterlijk. Hoe? door voor ons te pleiten met **onuitsprekelijk gezucht** / gekreun. Dat zijn de woordeloze gebeden die klinken in ons hart, zoals Hanna in het heiligdom te Silo.

De Geest bidt dat in ons hart. Het centrum van ons bestaan. Niet alleen wij horen dat, maar ook God, **Die de harten onderzoekt**. In ons hart hoort God het woordeloze pleiten van de Geest. God weet **het denken** (de bedoelingen) van de Geest; dat komt wel aan!

Zo zijn er twee die voor de heiligen (de gelovigen) pleiten. In de hemel pleit Christus voor ons – alle aanklachten zwijgen (8:34).

In ons hart **pleit de Geest voor ons** – zodat in alle moeilijkheden en onzekerheden we de weg blijven vinden. Het denken van de Geest is leven en vrede (8:5 en 6) en behaagt God.