

Schriftlezing: Efeze 1:1-14, Tekst: Efeze 1:13-14.  
Thema: De Geest, het bewijs van echtheid. Zingen:  
Ps. 100:1 en 4, Ps. 135:2, {HD: Ps. 87:4, Ps. 134:3,  
Ps. 105:5}, Ps. 111:5, Ps. 68:5 en Ps. 16:3

### **Hoofdpunten van de preek**

Paulus steekt in Efeze 1 de loftrumpet op het werk van de drie-enige God. In vers 13 en 14 noemt hij het werk van de Heilige Geest. Dat is herkenbaar en ervaarbaar.

### **Keurmerk**

De Heilige Geest is het zegel van en voor God. Het zegt Hem dat wij Zijn eigendom zijn. Ook derden moeten het weten dat we God toebehoren.

Zo wil God dat. Ondanks de zonde zullen Zijn kinderen Zijn kinderen zijn (Ef. 1:3-6)! Christus brengt ze bijeen (Ef. 1:7-12). Door Hem zijn wij gekocht tot eigendom van God.

Het ware woord en het reddende evangelie vragen om geloof. Je eraan toevertrouwen en laten redden. Wie gelooft doet dat door de Geest en wordt tegelijk door de Geest ook verzegeld.

De inwoning van de Geest is het keurmerk, eigendomsteken en bewijs van echtheid naar God én de wereld. Hij/ zij is van Mij. Vast en zeker. De Heere kent wie van Hem zijn.

### **Onderpand**

De inwoning van de Heilige Geest geeft zekerheid en houvast. De Geest is het onderpand van de zaligheid.

Een onderpand kunnen we vergelijken met een aanbeting, een voorschot. De rest volgt gegarandeerd.

Paulus schakelt over van 'jullie' naar 'ons.' De Geest heeft God gegeven aan 'ons,' d.w.z. het geheel van de gemeente.

Hij werkt en woont onder allen die Christus toebehoren. Zekerheid leidt niet tot individualisme, maar tot gemeenschappelijke beleving en belang.

De Geest van God is Gods eerste geschenk als belofte van de eeuwige zaligheid. Het ultieme doel van Gods werk van het geloven (1 Pe. 1:9). Je bestemming en geluk vinden in God.

Dankzij dit 'Onderpand' werpt dit haar licht vooruit en mogen we nu en hier in de gemeente een 'voorproefje' ontvangen.

