

Schriftlezing: Matth. 7:13-29, Tekst: Matth. 7:17  
Thema: HC32 Zingen: Ps. 138:1 en 3, Ps. 52:6, Ps.  
1:2 en 3, Ps. 119:86 en 87, Ps. 19:5

### **Hoofdpunten van de preek**

In het geloof is het niet 'voor wat hoort wat' maar Gods liefde die onze wederliefde wekt.

#### **Moeten [v86]**

Dankbaarheid blijkt concreet in goede werken die we moeten doen omdat het niet anders kan.

Jezus: 'wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht.' Troost! De vrucht moet wel groeien, dit is het werk van de Geest van Christus in ons.

#### **Evenbeeld [a86]**

Groeien gaat nergens vanzelf. Levensheiliging is het werk van de Geest. Hij vernieuwt mij naar het evenbeeld van Christus.

Evenbeeld. De mens is geschapen naar het beeld van God [Gen. 1:26]. Door de zonde kwam hier een eind aan. De Geest zorgt ervoor dat we weer gaan lijken op God [Kol. 3:10], op Christus [Rom. 8:29].

Vernieuwing. Het is een heel proces, waarbij de Heilige Geest ons niet restaureert maar opnieuw schept. Let op de tegenw. tijd: de ranken dragen niet binnen een dag volwassen vrucht.

#### **Vrucht: dankbaarheid [a86]**

Dankbaarheid is zo concreet als de zalf van Maria

[Joh. 12:3]. Ze wil Jezus eren met het oog op Zijn sterven en begrafenis voor haar.

In de bijbel wordt veel over goede werken gesproken, bijv. in opvoeding, gastvrijheid, hulp (1 Tim. 5:10), geven van gaven (1 Kor. 8 en 9) en lijden vanwege het geloof (1 Petr. 3).

#### **Vrucht: verzekering [a86]**

Een andere vrucht is bevestiging. Alleen bij een christen is vrucht te zien, niet bij een schijnchristen. Moet zelfonderzoek ons bevestigen in het geloof?

Nee. Goede werken doen ons groeien in de kennis van God en bekrachtigen ons (Kol. 1:10) en dragen vrucht in de gelovigen (2 Petr. 1:5).

#### **Vrucht: missionair [a86]**

Jezus zegt: laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken (Matth. 5:16).

Géén vrome show, maar door te leven uit Christus als Christus leven we in het licht en hebben we een 'goed getuigenis.' Levende 'reclame.' wint voor Christus. Het omgekeerde is ook waar.

#### **Werken van het vlees [v&a 87]**

Kan je zalig worden zonder bekering?

Nee, natuurlijk niet. Geloof zonder bekering maakt genade goedkoop (Bonhoeffer) en ontmaskert ons dat we niet geleid worden door de Geest van Christus.