

Schriftlezing: Jozua 16:1, 17:1-4, 14-18 en 18:1-10 en 19:49-51, Kerntekst: Jozua 18:1 en 10.  
Thema: De dienst aan God, het centrum van ons bestaan. Zingen: Ps. 84:1,5 en 6, Ps. 106:3, Ps. 105:2, 7 en 23, Ps. 136:1, 21 en 23, Ps. 16:3

### **Hoofdpunten van de preek**

Tussen alle plaatsnamen valt één naam op: Silo.

Gedurende 100-en jaren wordt dit het middelpunt van het beloofde land. Vanaf deze plaats verdeelt Jozua de rest van het beloofde land.

#### **Middelpunt [18:1]**

De beschrijving van de landverdeling wordt onderbroken om te vertellen dat alle stammen van Israël samen in Silo de ontmoetingstent oprichten.

Ze doen dat nadat het land aan hun onderworpen is. Een veelzeggende daad. De dienst aan God is het middelpunt van het beloofde land, hier concentreert zich het volksleven.

De Tent staat voor de dienst aan God en Zijn heilige aanwezigheid. Dé plaats waar Hij Zich laat ontmoeten voor aanbedding, verzoening, leiding enz.

Voor ons de vraag of ons leven zich eveneens

centreert op de dienst aan God, met als kern de hedendaagse ontmoetingstent: de gemeente van Christus? Dit is de plek die de Heere toekomt in ons bestaan.



De Ontmoetingstent wordt door *heel* Israël opgericht. Een belangrijk detail. Het is een gezamenlijk gebeuren. De eenheid van de Tent overstijgt alle eventuele verschillen binnen het volk.

#### **Verdeling [18:10]**

Vanuit Silo, voor het aangezicht van de HEERE, wordt het land verder verdeeld. De toedeling van de erfbezittingen vindt plaats op

aanwijzing van God Zelf.

Hoe het proces plaatsvond (door middel van het lot) is voor nu niet van belang. Wél dat we ons deel ontvangen op verantwoording van en onder leiding van God. Hij bepaalt hoe het landschap van ons geloofsleven eruit ziet.

Daarin kunnen we te maken krijgen met *beproevingen* zoals de dochters van Zelafead (Joz. 17:3-4), *ontevredenheid* zoals bij de nakomelingen van Jozef (Joz. 17:14-18) of zelfs *onverschilligheid* zoals bij de zeven (!) stammen die nog geen deel hebben gehad (18:2-10).