

Schriftlezingen: Fil. 2:1-11, Hebr. 2:10-18 Tekst: Fil. 2:7, Thema: Echt helemaal mens.  
Zingen: Ps. 8:1 en 4, Ps. 40:4, Ps. 136:1,11 en 23, Lofz. Maria 1 en 3, Ps. 52:7

## **Hoofdpunten van de preek**

De historie is vol van mensen die als God willen zijn. God vervulde de Historie door mens te worden.

### **1 Belofte**

Wij belijden dan dat God de belofte heeft volbracht. Met 'dan' wordt de verbinding gelegd met het voorgaande: de ellende vanwege de zonde.

Toen de mens als God wilde zijn heeft hij zich in diepste ellende gestort. God kwam zocht ons *toen* al met Zijn belofte!

De belofte is altijd meegegaan en vaak herhaald en steeds duidelijker gemaakt. God heeft Zijn belofte volbracht door Zijn Zoon te zenden. Het heil is een feit geworden.

Hij leidt de geschiedenis en laat omstandigheden en gebeurtenissen meewerken voor de komst van Zijn Zoon. Zo kijken we ook vooruit naar de wederkomst.

### **2 Echt mens**

Mensen wil(d)en als God zijn, maar werden slaven. De Zoon van God nam daarom *de gestalte van een slaaf* aan.

Als mensen Hem zien – zien ze geen kracht en glorie, maar lijden. De Knecht doet in niets aan God denken, maar spiegelt ons wat we zijn: slaven.

Christus nam ons bestaan aan en werd ons mensen *gelijk*. Zijn bestaan werd daarom gekenmerkt door *zwakte*: vatbaar voor de zonde en haar gevolgen.

Hij werd ons gelijk (*behalve de zonde*). Tussen de ( en ) een beslissend en reddend verschil. De Mensenzoon is zonder zonde. Zelfs in Zijn afkomst.

Is Hij dan wel menselijk? JA. De zonde hoort niet bij ons menszijn.

### **3 Helemaal mens**

Om alle twijfel weg te nemen; de Zoon is *helemaal* mens, met een uniek lichaam en unieke ziel. Zoals Hij is er geen ander.

We hebben met heel ons bestaan = *lichaam en ziel* gezondigd. Christus nam ons hele bestaan aan om ons lichaam én onze ziel *zalig te maken*.

Onze enige troost is dat we door een waar geloof naar lichaam en ziel, in leven én sterven het eigendom zijn van de trouwe Zaligmaker.

God met ons en wij met God. Na de opstanding met lichaam en ziel, maar zonder zonde. Precies zoals God het bedoelde. Dat is in één woord: Zalig.