

Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 Tekst: Openbaring 3:21-22 Thema: Van Tafel naar Troon
Zingen: Ps. 105:2 en 3, Ps. 3:4, Ps. 118:7 en 8, Ps. 89:8, Dankz. HA. Ps. 150:1

Hoofdpunten van de preek

Christus bemoedigt óók het lauwe Laodicea, dat in de strijd van het geloof zich liet overwinnen door zelfgenoegzaamheid.

1 Wie overwint

Het einde van de zeven brieven is steeds hetzelfde: wie overwint... Letterlijk staat er zelfs; degenen die aan het overwinnen zijn.

Christus laat dit schrijven terwijl er bepaald niet van overwinnen te spreken valt. Christus vertrouwt de kracht van Zijn Woord.

Het is opvallend dat Christus niet zegt 'wie strijdt,' maar 'wie overwint.' Christus richt het geloofsoog niet op de strijd, máár op de overwinning.

Wie Christus binnengelaten heeft, is aan het overwinnen. Veelbelovende woorden.

2 Met Christus op Zijn troon

Laodicea had eens een koninklijke dynastie voortgebracht, door een vijand af te slaan.

Een troon is een sterk symbool van koninklijke macht. Iemand die op een troon zetelt, regeert en is de vijand de baas.

Na kruis en opstanding zetelt Christus op de troon. Hij is ver verheven boven alle machten, waar wij volop mee te maken en tegen te strijden hebben.

Het zitten op de troon is een gave die Christus' geeft aan de overwinnaars. Deze belofte werpt zijn 'schaduw' vooruit en relativeert alle machten van nu.

3 Christus de Overwinnaar

Overwinnen doen we zoals Christus. Voor de troon was er eerst het kruis. Het leven en werk van Christus waren (voor het oog) geen zegetocht.

Het kruis is het model voor onze strijd. In de gekruisigde Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Stervend aan de zonde (van lauwheid).

Na het kruis kwam voor Christus de troon. Niemand die het 'ziet,' maar voor wie het geloofd is dit de beloftevolle werkelijkheid.

Vanaf de troon geeft Christus 'gevechtsleiding' aan overwinnaars op aarde. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen...