

Schriftlezing: Efeze 3:14-21, Tekst: Ef. 3:18-19  
Thema: Onmetelijke liefde. Zingen: Ps. 27:1 en 3,  
Ps. 145:3, Ps. 36:2, Ps. 22:13, Ps. 84:2,3,4 en 5,  
Gez. 5:1

### **Hoofdpunten van de preek**

Paulus bidt om geloofsversterking. In vers 18 en 19 vertelt hij waarom dit erg belangrijk is.

#### **Om in staat te zijn...**

De liefde van Christus is zo onmetelijk en overweldigend dat er heel wat nodig is om de liefde van Christus ten volle te kunnen begrijpen en te kennen.

#### **Begrijpen**

Paulus bedoelt met 'begrijpen' dat je als gelovige in staat ben om de onmetelijke en onbevattelijke liefde aan te kunnen en in je op te nemen.

Begrijpen is dus niet dat we met ons verstand de liefde van Christus kunnen doorgronden en bevatten (deze liefde gaat de kennis te boven).

#### **Christus' onmetelijke liefde**

De 4 dimensies die Paulus noemt, diepte, breedte, lengte en hoogte, zijn bij elkaar geen kloppende wiskundige formule, maar uitdrukking van onmetelijkheid.

De Heere wil dat zondaren Zijn onmetelijke liefde zullen begrijpen. Dat kan je nooit alleen, maar daar hebben we alle anderen voor nodig. Samen met al de heiligen in de gemeente, in de wereld, in de geschiedenis...

#### **Kennen**

De Heere wil ook dat wij Zijn liefde zullen kennen. In de Bijbel hét woord om uitdrukking te geven aan het samenleven in een relatie.

De liefde van Christus wil gekend, beleefd en geleefd worden en gaat de kennis te boven. Het is altijd meer, dieper, groter, rijker dan we kunnen ervaren.

#### **Vervuld worden**

De gevolgen zijn groots. Paulus bidt dat wij door het begrijpen en kennen vervuld worden tot al de volheid van God.

Zoals in Christus de volheid van God lichamenlijk woonde, zo is dat met zijn gemeente. Vol met de volheid van Gods liefde.