

Schriftlezing: Openbaring 19:1-10, Tekst: Opb. 19:7b en 8 Thema: Kleren maken de bruid.
Zingen: Ps. 42:1 en 3, Ps. 32:1, Ps. 45:4,6 en 7, Ps. 132:6 en 10 en Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Hoe ziet de bruid eruit? Rondom de bruiloft kan 't een hele vraag zijn voor haar: wat zal h/Hij van mij vinden?

De bruiloft van het Lam is gekomen

In Opb. wordt het moment dat de Kerk voor altijd bij haar Heere zal zijn vergeleken met de bruiloftsdag.

In Opb. 19 leeft heel de hemel naar dit grote en heerlijke moment in de wereldgeschiedenis toe. Als Johannes in de opb. ziet dat de bruiloft is gekomen is het Halleluja niet van de lucht...

Normaalgesproken ziet de bruid naar die dag uit, zit 't anders wel goed? Nu ze haar ja-woord gegeven heeft op Zijn aanzoek is dit het grote moment waar ze naar verlangt en naar toeleeft.

De bruiloft *van het Lam*. De Heere Jezus wordt vergeleken met een lammetje, zoals dat 2 keer per dag geofferd werd als een vraag om vergeving van zonden en teken van toewijding aan God.

De bruiloft in de hemel is (net zoals het HA op aarde) een feest van de verzoening door het Lam en

voor het Lam. Hij offerde Zichzelf op om deze zondige bruid voor zich te verwerven

Zijn vrouw heeft zichzelf gereedgemaakt

Op je bruiloft bereid je je voor. Kleren maken (ook) de vrouw. Hoe zie ik er uit, wat zal hij – HIJ – van me vinden? Een belangrijke vraag in het geloof.

De vrouw van het Lam heeft zichzelf voorbereid/gereedgemaakt. Nu is ze klaar voor de bruiloft. Zijn we klaar voor de komst van de Heere Jezus? De vrouw heeft zichzelf voorbereid, dát is haar een zorg!

Hoe? Dat wordt in vers 8 uitgelegd. Aan haar is gegeven zich te kleden met...

- Haar is gegeven...: het geloof is een gave van God. We mogen en *moeten* ontvangen wat ons uit genade om Jezus' wil geschonken wordt.
- Zich te bekleden: de bruid mag zich hullen in wat haar gegeven wordt! Hetzelfde gewaad als haar Heere (Opb. 1:13) en Zijn engelen;
- Smetteloos en blinkend fijn linnen: het gegeven bruiloftsgewaad vertelt hoe de Bruidegom zijn bruid ziet en *wil* zien: rein (zonder zonde) en helemaal voor Hem;
- De gerechtigheden van de heiligen. Een uitleg bij het bruiloftsgewaad van de bruid. Ze hult zich in rechtvaardige daden, levensheiliging in de praktijk.