

Schriftlezing: 1 Joh. 1 - 2:2, Tekst: 1 Joh. 1:5-7
Thema: God is licht. Zingen: Ps. 146:1 en 4, Ps. 36:3, Ps. 27:1 en 5, Ps. 89:7, [vbha] Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

Welke indruk hebben we van God? Johannes schildert met licht, met één schildering kan hij meer uitdrukken dan 1000 woorden.

God is licht [1:5]

‘God is licht’, schrijft Johannes. Een beeld met een geweldige positieve lading van goedheid, heil en leven. Het is goed om dichtbij God te zijn.

Erg is het, wanneer wij of anderen een verkeerde indruk van God geven, omdat we in duisternis wandelen (d.w.z. dat is onze levensstijl).

Toch blijft dit staan: God is licht. Dat is de verkondiging (evangelie) die Johannes van Jezus heeft gehoord. Hij is het licht van de wereld, iedereen die Hem volgt zal in de duisternis niet wandelen...

Duistere levensstijl? [1:6]

Johannes reageert op allerlei misstanden: als wij zeggen..., d.w.z. sommigen van u beweren dat ze wel met God leven, maar wandelen in de duisternis.

Johannes maakt dat concreet vanuit de liefde (als vervulling van de wet. Wie zijn broeder haat en wie de wereld liefheeft wandelt in de duisternis (2:9,15).

Dat (en meer) gaan dus niet samen met gemeenschap met God! Daarin is bekering nodig. Gemeenschap met God (en mens) luistert nauw.

Wandel in het licht [1:7]

Bijzonder: gemeenschap met God. Zó verschillend en toch omgang met elkaar! Hoe? Door Woord en Gebed, kerkgang, Avondmaal, enz.

Je leven(swandel) wordt erdoor getekend. Hoe? Als we in het licht (met God!) wandelen hebben we gemeenschap *met elkaar*.

Treffend dat Johannes de omgang met God direct verbindt met onderlinge relaties (in/om de gemeente). Zó heb je ‘wat’ met elkaar!

Dit gaat niet altijd goed. Johannes weet dat. Daarom komt hij met een diepe bemoediging: ‘het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.’

Welke zonde dan ook, daar is kracht en hier wordt bedoelt: reiniging, in het bloed van het Lam. Voor een ieder die gelooft!