

Schriftlezing: Kol. 3:1-17, Tekst : 1Joh. 2:1-2
Thema: Liefdevolle waarschuwing
Zingen: Ps. 103:1 en 6, Ps. 79:4, Ps. 86:6 en 8, Ps. 85:1 en 4, Ps. 145:3

Hoofdpunten van de preek

Zondig niet!

Johannes waarschuwt vol liefde: 'Mijn lieve kinderen...' Vanuit de liefde kan er veel gezegd worden, ook als het confronterend is.

Zondig niet! Waarom moet dat nu gezegd worden, wat maakt zonde (Johannes is daarover niet concreet) zo erg?

Het erge aan de zonde is dat iemand zo Gods wet overtreedt (3:4) en God beledigt. Wie zondigt strijdt in het verkeerde kamp, dat van de tegenstander van God (3:8).

De gemeenschap met God staat dus op het spel. De zonde is óók zo erg, omdat dit de omgang met de Heere en onze onderlinge relaties verstoort. Een spoor aan schade!

Toch gezondigd?

Niet zondigen is de regel. Zondigen metterdaad moet de uitzondering zijn. Bijzonder dat Johannes

dan toch nog wat te zeggen heeft. 'En wat: als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak!'

Die Voorspraak is bij de Vader. Ja, Johannes noemt God juist nú Vader. Zo laat God Zich kennen en weer vinden. Dankzij de Heere Jezus, onze Voorspraak.

Voorspraak is een oud woord voor advocaat. Letterlijk: iemand die erbij geroepen is. Jezus is de Advocaat die zondaren terzijde staat. Hoe?

- Door voor ons te pleiten (Rom. 8:34) en te laten zien dat het recht reeds z'n loop heeft gehad. Jezus Christus de rechtvaardige stierf voor onze zonden en stond op tot onze rechtvaardiging.
- Door ons te helpen (Hebr. 4:14-16). Steeds mogen wij met vrijmoedigheid tot Hem naderen. Hij kent onze zwakheden en sterkt ons in de strijd.

Jezus is ook een verzoening voor onze zonden. Op dé Grote Verzoendag droeg Hij voor eens en altijd onze zonde weg en heeft Hij Gods toorn gestild voor een ieder die gelooft. Dat moet heel de wereld weten.