

Schriftlezing: Openbaring 2:18-29 Kerntekst: Opb. 2:18m Thema: Christus doorziet Zijn gemeente.
Zingen: Ps. 139:1, 4 en 14, Ps. 26:2, Ps. 2:5,6 en 7, Ps. 53:2 en 6, Ps. 138:3

Hoofdpunten van de preek

Christus doorziet Zijn gemeente volkomen.

Wat Hij van u ziet (2:18-20)

Als Zoon van God ziet Christus alles en dringen: Zijn ogen als een vuurvlam dringen door tot in het hart. Hij ziet en noemt wat anderen mogelijk niet zien.

Liefde en dienstbetoon: Liefde is vrucht van de Geest; danken we aan de Vader en de Zoon en uit zich naar dit voorbeeld in het dienen van de ander.

Geloof en volharding: Geloof is vrucht van de Geest, waardoor je je toevertrouwt aan God en Zijn Woord. Volharding is geboden om verleiding te weerstaan.

Wat Hij tegen u heeft (2:20)

Christus ziet ook dingen die Hij niet wil zien in Zijn gemeente. Hij heeft tegen dat zij Izebel ongemeoid in de gemeente laten onderwijzen.

Zoals Izebel vroeger (2 Kon. 9:22) draagt zij hoererij en afgodendienst de gemeente in, zodat zij zichzelf geven aan losbandigheid en wereldgelijkvormigheid.

De misleiding: het is niet erg, het kan geen kwaad,

als je ziel maar gered is ben je vrij om te doen wat je wil en kan je zelfs in 'Satans diepten' duiken.

Wat Hij doet (2:21-23)

Christus maakt er een eind aan. Niet zomaar. Zelfs Izebel heeft nog tijd van Hem gehad om zich te bekeren!

Die tijd is nu voorbij. Christus werpt haar in de grote verdrukking van het ziekbed en brengt haar en haar navolgers om (zie Opb. 17 en 18).

Het oordeel dat Christus velt is rechtvaardig. Hij doorziet gevoel (nieren) en wil (hart) en geeft loon naar werken.

Wat Hij geeft (2:24-29)

Deze brief geeft de indruk dat er (slechts) weinigen (u en de 'overigen') zijn die Izebels leer niet hebben nagevolgd.

Christus legt geen andere last aan de Zijnen op, dan het houden van wat ze hebben (zie 1) en wat op de apostel synode besloten is (Hand. 15:29, zie 2).

Christus belooft macht over de heidenvolken. In plaats van overheerst en niet geaccepteerd, zullen de Zijnen met Christus heersen en oordelen.

De morgenster is het officiële insigne van Christus' autoriteit, dat door Hem wordt gegeven.

