

Schriftlezing: Lukas 1:5-25, Kerntekst: Lukas 1:13
Thema: Met advent begint de verhoring.
Zingen: Ps. 113:2 en 5, Ps. 14:2 en 7, Ps. 130:3 en 4, Ps. 98:2 en 4, Ps. 4:3

Hoofdpunten van de preek

Lukas vertelt dat Advent in het heilige van de tempel aanbreekt als antwoord op het gebed.

1 Gebed

Zacharias doet als priester dienst in het Heilige van de tempel om het reukwerk te offeren.



Als priester staat hij daar voor het volk des Heeren. Hij draagt hun (en zijn) gebed op in het ene gebed.

Het reukwerk verspreidt een heerlijke geur. Het gebed van het volk wordt gezuiverd en geheiligd van zonde, bijbedoelingen en gericht op God.

Zacharias voltrekt een tweemaal daags terugkerend ritueel. Hoe vaak zal er gebeden zijn sinds de 2^e tempel er staat? Wat is er eigenlijk gebeden?

2 Verhoring

De engel Gabriël komt namens God vertellen dat het gebed van priester Zacharias verhoord is én dat zijn vrouw Elizabet een zoon zal baren.

Veelzeggende namen worden genoemd. Zacharias: 'God gedenkt ons weer'. Elizabet: 'ik zweer bij God.' God is zo trouw en betrouwbaar.

In de tempel verhoort God alle kleine en grote gebeden die in het ene gebed om heil zijn opgedragen.

Het een komt bij het ander in de zoon die Zacharias en Elizabet krijgen. God schenkt heil. Persoonlijk en voor al zijn volk.

Zal voor God iets te wonderlijk zijn? Heil is het verband van gebedsverhoring.

3 Vervulling

God bepaalt de naam van het kind. Het is een antwoord op het gebed om heil en de samenvatting van zijn taak: de HEERE is genadig.

Johannes zal velen bekeren (16) en klaarmaken voor de komst van de Heere God (17). Daar is een totale ommekeer voor nodig.

Johannes' prediking is daarop gericht ('breng vruchten voort...') en leidt naar 'het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt'.

Wie Hem ziet als Redder is klaar voor Zijn komst als Rechter.