

Schriftlezing: Jozua 10:1-27, Kerntekst Jozua 10:7  
Zingen: Ps. 105:1 en 2, Ps. 15:1 en 4, Ps. 35:1 en 4,  
Ps. 68:1 en 16, Ps. 95:2.

### **Hoofdpunten van de preek**

Jozua kan niet meer om de Gibeonieten heen. Nu zij aangevallen worden roepen ze Jozua te hulp.

### **Verzoeking [10:1-8]**

Voor Jozua dé gelegenheid om van de Gibeonieten af te komen? Een hele verzoeking: zal Jozua trouw zijn zoals God dat wil (Ps. 15:4)? God wil Zijn trouw in Zijn volk/ gemeente weerspiegeld zien!

Jozua is nu (weer) op z'n plaats t.o. God: hij weigert niet, evenmin stormt hij blind op de vijand af. Anders dan 9:14b vraagt hij nu eerst de Heere (10:8).  
Belangrijk!

Door zijn onachtzaamheid had Jozua zich in de nesten gewerkt: voortaan moet het volk leven met de vijand in hun midden. Hier zien we dat God ook dan verder kan gaan, zelfs gebruik ervan maakt om een grote slag te slaan. Bemoedigend.

### **(On)mogelijkheden [10:9-14]**

Voordat het leger van Jozua bij Gibeon is wordt er een lange, zware reis door de nacht gemaakt (10:9). Hoe kan de strijd dan gestreden worden? In Gods kracht!

Gods kracht schakelt onze kracht niet uit, maar in. In vers 10-11 loopt het allebei vloeiend door elkaar, waarbij de eer helemaal naar God gaat, van Hem is de overwinning (10:11b).

De HEERE strijdt voor Zijn volk. De Almachtige Schepper gaat niet uit van onze (on)mogelijkheden maar heeft de beschikking over alle dingen. De psyche van de mens, de natuurverschijnselen (hagel, zon)...

Alleen toen en daar? Ook het boek Openbaring toont ons dat God de beschikking heeft over alles. Deze geschiedenis roept ons op om te geloven in de almachtige God; Hij zal opstaan tot de strijd!

### **Bemoediging [10:15-27]**

Nog een naschrift over de leiders van Jozua's vijand: de Amorieten. De vijf koningen zijn gevangen en worden naar gewoonte publiek terecht gesteld.

Laat iedereen zien dat God de vijand verslagen heeft! Zo mag Jozua's leger verder trekken, ook alle andere vijanden zal het zo vergaan. Zo mogen wij leven na kruis en opstanding: 'Vrees niet Ik heb de wereld overwonnen.' Satan is een verslagen vijand.

Laat iedereen zien dat God Zijn belofte nakomt (1:9)! Midden in de strijd dat te zien geeft ons moed. Goed om elkaar weer door te geven, zoals Jozua doet: met Gods Eigen woorden.