

Schriftlezing: Psalm 72:1-7 (= tekst), Jesaja 11:1-9, Opb. 20:11-21:8 **Thema:** God doe(t) recht!
Zingen: Ps. 118:1 en 13, Ps. 2:6 en 7, Ps. 72:1 en 2, Ps. 72:3, 4 en 11, Ps. 85:4

Hoofdpunten van de preek

David verwoordt in een gebed voor de koning zijn verlangen naar een ideale koning en een heilsstaat.

Gebed om recht [72:1]

De gaande man David bidt tot God voor de komende man: Salomo. Laat God hem Zijn recht en gerechtigheid geven, zodat hij recht zal doen als God. Gods recht is basis voor het heil van het land!

David bidt met het oog op Salomo, maar hij verlangt meer; naar de volmaaktheid van de heilsstaat als zijn grote Zoon, de Messias zal regeren (2 Sam. 7:12vv).

De Messias zal recht doen zoals God. Zijn koningschap is volmaakt. Gabriël belooft Maria ruim 1000 jaar later: Hij zal koning zijn... (Luk. 1:33).

Hoe? We zien geen koninklijke allure, wél dat Hij recht doet. Naarmate het kruis in beeld komt blijkt hoe Jezus recht doet en Zijn koningschap invult: via het kruis doet Jezus recht.

In onze adventsverwachting – het verlangen naar recht in deze wereld – kunnen we niet om het kruis

heen. Voordat Jezus als rechter terugkomt, regeert Hij als redder en voltrekt Gods welbehagen door Zijn hand zich sparend. Zo doet God nu recht.

Wanneer recht gedaan wordt: [72:2-7]

Het gebed blijft: laat God recht doen via de Koning. David ziet de vervulling al: de heilsstaat die aanbreekt als de Messias regeert, in vier woorden:

Recht [vers 2]

De vredeKoning zal recht doen, zuiver, onpartijdig enz. In het Messiaanse vrederijk heerst het recht van God. Op geen enkele manier zal er onrecht zijn.

Vrede [vers 3]

In het Messiaanse rijk is het een al vrede, ze bedekken als wijnhaarden de berghellingen tot aan de top. Overal is het vrede, tussen mensen en God.

Gerechtigheid [vers 3b-4]

De vredeKoning neemt het op voor de hulpbehoevenden: mensen over de zijlijn; ook geestelijk te duiden. Zij worden verlost en zien Gods heil; maar de onderdrukkers worden berecht.

Godsvreze [vers 5-7]

In deze heilsstaat draait alles om de Koning. Iedereen eert Hem voor altijd. Onder Zijn heerschappij gedijen de onderdanen als een vruchtbare boom. Het is een en al 'pais en vree.'