

Schriftlezing: Matth. 6:25-34, Fil. 4:10-20, Tekst: Matth. 6:11. Thema: HC50. Zingen: Ps. 145:3 en 5, Ps. 136:25, Gez. 5:1 en 5, Ps. 33:10 en 11, Ps. 67:3

Hoofdpunten van de preek

De Heere Jezus geeft 'ons dagelijks brood' een centrale plaats in het gebed.

Het vierde gebed [v&a 125]

De Heere Jezus leert hiermee dat onze menselijke behoeften er bij de Hemelse Vader toe doen. Daar voelt God Zich niet te hoog verheven voor!

Het is heel gelovig om te bidden voor aardse zaken, een teken van vertrouwen wanneer wij de Hemelse Vader daarbij betrekken.

In dit gebed komen onze dagelijkse levensbehoeften in het juiste perspectief te staan. Ná Gods Naam, Zijn Koninkrijk en wil... het gaat niet om onszelf.

Al deze dingen ontvangen we erbij als we het Koninkrijk van God zoeken (Matth. 6: 33).

Broodnodig [ant. 125a]

De Heere leert ons bidden om 'brood,' alle dingen waarover een mens zich zorgen kan maken zoals eten, drinken, kleding en onderdak (Matth. 6:25,32).

We mogen vragen om alles wat we *broodnodig* hebben. Bidden sluit onze verantwoording in. Na de

zondeval werken we met pijn en moeite voor brood.

Hoe zit het dan met mensen (die ook bidden), maar niet genoeg hebben? We bidden niet om 'mijn,' maar om *ons* brood.

De Heere maakt ons mede verantwoordelijk gemaakt. Dit is een van de manieren waarop Hij ook voor anderen wil zorgen in deze kapotte wereld.

Hoe zit het met *dagelijks* brood en onze verantwoordelijkheid? Jozefs schuren tonen dat verantwoording geboden is. De rijke dwaas is een voorbeeld van vertrouwen op eigen voorzieningen.

Leef van gegef [Antw. 125b-d]

Zelfs al hebben wij geen broodnood, ons gebed is een geloofsbelijdenis en een publieke lofprijzing. De Vader is de Schepper, van Wie we alle goede gaven ontvangen (b).

Waarom zouden we bidden als we 'alles' al hebben? Zonder Gods zegen zal niets ons gedijen (c). Leven is niet maakbaar, maar een gave uit genade.

Biddend vertrouwen wij ons toe aan de Vader (d), 'Hij zorgt voor u.' Dit vertrouwen kan door tekort of zorg beproefd worden: de Heere leert ons 'genoeg te hebben' aan wat Hij geeft (Fil. 4).

