

Schriftlezingen: Psalm 110, Hand. 7:54-60, Efeze 1:15-23 en 4:7-16 **Tekst:** Ef. 1:20b-21 **Thema:** HC19 [50,51] **Zingen:** Ps. 132:5, 7 en 12, Ps. 110:1, Ps. 145:2 en 5, Ps. 97:1 en 6, Ps. 68:9

Hoofdpunten van de preek

Jezus gaat naar de hemel om als koning op de troon plaats te nemen.

1. De Koning zetelt op Zijn troon... [v&a50]

Dit heilsgebeuren heeft niemand gezien, maar we weten uit de schrift (Ps. 110): de Koning zetelt nu op Zijn troon. Dit heeft ons veel te zeggen:

Allereerst dát Jezus in de hemel zetelt is het summum van macht en heerschappij. Nu hoeft er niet meer gewerkt, gestreden en geleden te worden.

Jezus heeft dat wel gedaan. Om nooit te vergeten. Daarom wordt gevraagd: 'waarom wordt daarbij gezet..?' zo heeft Hij Zich de troon waardig gemaakt.

Jezus zetelt aan de rechterhand van God. Zitten aan Gods rechterhand betekent de ereplaats innemen. Het is ook de hand waarmee God menselijk gesproken Zijn macht uitoefent.

God regeert nu door het geslachte Lam (zie Openbaring), dat is bepalend voor de aard van Jezus' koningschap: dienend voor Zijn gemeente

In de hemel is Jezus voor Zijn gemeente ten goede (18.46) en dáár bewijst Hij Zich als het hoofd van de kerk. Waarom dáár?

1. Paulus geeft in Ef. 1 het antwoord: Jezus is ver boven alle machten verheven. Rust mijn ziel uw God is koning. Christus heeft alle macht, Hij moet als koning heersen en leidt de loop van de gebeurtenissen naar haar einddoel.
2. Alle dingen zijn onder controle van Christus door Wie de *Vader* alle dingen regeert. Treffend dat hier de Vadersnaam klinkt, verder: zie HC9&10.

2. ...voor Zijn onderdanen [v&a51]

Weer die vraag: wat hebben wij er aan? Heel veel. De HC werkt dit op 2 manieren uit:

1. De Koning deelt gaven uit. Ps 68 en Ef. 4 verbinden dit aan Hemelvaart, al heeft het ook met de Geest te maken. Hij deelt gaven uit aan de gemeente, om gelovigen in staat te stellen hun taak voor het Koninkrijk uit te oefenen. Gaven worden door de Geest gegeven, niet verwarren met talenten en natuurlijke aanleg.
2. De koning beschermt Zijn onderdanen. Hij zorgt ervoor dat ze hun taak in/voor het Koninkrijk zullen voltooien en de verworven verlossing zullen verkrijgen. Let op, dat betekent niet dat Christus alle moeilijkheden of vijanden wegneemt.