

Schriftlezing: Psalm 65 Tekst: Psalm 65:5b  
Thema: Verzadigd met God. Zingen: Ps. 63:1 en 2,  
Ps. 63:3, Ps. 65:2 en 3, Ps. 36:2, [HA: Ps. 106:3, Ps.  
103:1,2,3 en 4], Gez. 4:1

### **Hoofdpunten van de preek**

Psalm 65 prijst de mensen gelukkig die God verzoent, verkiest en doet naderen: zij *alleen* worden verzadigd met het goede van Gods huis.

#### **Verzadigd worden**

‘Verzadigd worden’ betekent dat je genoeg hebt aan God en tevreden bent met Gods goedheid.

De zonde (ook die van David), maakt ons leeg en onverzadigbaar. Nooit is het genoeg, niets kan je echt bevredigen.

Daarvoor worden we door God tot God geroepen. Luister naar Christus. Hij maakt het door Zijn verzoenend lijden waar: Ik ben het Brood des levens... wie dit Brood eet, heeft nooit meer honger.

#### **Met het goede**

Bij God wordt een zondaar verzadigd met *het goede en het heilige*.

Denk aan de offermaaltijden die in de voorhof gehouden werden. In Gods heilige plaats eten van wat het offer je bracht.

Door hét offer Christus worden we verzadigd met het goede en heilige van Gods huis.

Christus is ons geworden wijsheid, rechtvaardiging, heiliging en volkomen verlossing. God schenkt Zichzelf in Hem.

Door God hebben wij genoeg aan God.

#### **Van Gods huis**

Het goede van Gods *huis* is het heilige van Zijn *paleis* (of tempel).

Het wonder is groot. God doet overtreders naderen om te wonen in Zijn huis. De plaats is vol van Zijn heilige en luisterrijke aanwezigheid.

Als engelen zich al bedekken en vol ontzag uitroepen ‘heilig, heilig, heilig...’ hoeveel te meer een zondaar die God doet naderen. God is in ons midden...