

Schriftlezing: Joh. 20:24-31, Gal. 1:6-10, 1 Joh. 4:1-6
Tekst: Joh. 20:31 – NGB7 Thema: Genoeg aan het hele Woord. Zingen: Ps. 1:1 en 2 Ps. 45:2, Ps. 119:25, 67 en 84, Ps. 33:2 en 6, Ps. 19:4

Hoofdpunten van de preek

De Bijbel alleen is helemaal genoeg.

1 Helemaal

Geloof luistert naar God. Hij maakt Zijn wil *volkomen* bekend door Zijn woord.

Het Woord wordt respectvol 'de Heilige Schrift' genoemd. Anders dan alle andere boeken. Heilig omdat het van God komt.

Alles wat we moeten weten van God, maakt Hij volkomen bekend. Volkomen betekent ook volmaakt. Duidelijk. Hoe onze lees en luistergaven ook zijn...

2 Genoeg

De Heilige Schrift is het papieren bewijs van Gods liefde. Hij laat zondaren weten hoe ze zalig zullen worden! Alle woorden zijn daarop gericht.

God maakt zijn wil niet vrijblijvend bekend, maar eist gehoorzaamheid. We zijn 'schuldig om te geloven'.

God laat ons *genoeg* weten om Hem te kennen, zoals Hij Zich wil laten kennen. Hierna ontmoeten we geen andere. God zal alleen nog heerlijker zijn.

3 Alleen

Niemand mag iets anders brengen dan de Heilige Schriften leren. Het Woord heeft onze aanvullingen of wijzigingen niet nodig.

Een dwaling begint altijd als een kleine verandering van de Heilige Schriften. Een woord wordt uit zijn verband gelicht, uitvergroot of juist verkleind.

Wie daar ook mee komt – een engel uit de hemel, een gezondene van God –gedraagt zich als woordvoerder van de duivel.

4 Alleen (2)

'Heilige' boeken, mensen, tradities, hoe talrijk, oud of invloedrijk ze ook zijn mogen niet naast of boven het Woord staan.

Toen: de reformatie versus Rome! Daarbij komt nu: de Reformatie tegen... de druk van de tijd, mening en levensgevoel van de 'moderne mens.'

5 Afstand

Hoe gaan we om met dwalingen?

Be-proef altijd wat je leest of hoort. Uit welke bron komt het en waar leidt het naar toe? De norm: uit God, naar Christus.

Alles en iedereen die niet uit deze Geest spreekt enz. mag in huis en gemeente geen plek krijgen.