

Schriftlezing: Hand. 6:8-15, 7:51-8:1a Tekst: Hand. 7:54-8:1a Thema: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Zingen: Ps. 35:1 en 11, Ps. 3:2, Ps. 31:11,12 en 13, Ps. 43:1 en 4, Ps. 72:2 en 7

Hoofdpunten van de preek

Het evangelie van Christus roept door de Heilige Geest altijd wat op: bekering óf verzet.

Geraakt

Net zoals Petrus sluit Stefanus af met een confrontatie. De Heilige Geest prikt door alle schone en vrome schijn.

Hij haalt wel wat open! Haat en woede tegen de Redder en daarom ook tegen Zijn dienaren.

Vol

Hoe kan je met Stefanus deze reactie en wat erop volgt dragen? Stefanus is vol van de Heilige Geest.

Daarom is hij sterk en blijft hij trouw. De onverbreekbare kracht van elke christen die het lot van zijn Heere deelt.

Opzien

Stefanus wordt door de drie-enige God gesteund. De Geest laat hem met al zijn aandacht naar de hemel kijken.

Stefanus ziet Gods heerlijkheid die hem in zijn lijden om Jezus' wil al kroont voordat hij sterft.

God regeert. Jezus staat aan Zijn rechterhand, zo betrokken is Hij op Zijn dienaar en klaar om zijn geest te ontvangen.

Gelynacht

De confrontatie laat de hel losbarsten. Met herrie en geweld ontdoen ze zich van hem en zijn getuigenis.

Stefanus opent een lange reeks van mensen die hun geloof met de dood moeten bekopen. Waarom? Omdat het beest erachter zit. De haat tegen Christus richt zich op elke christen.

Ontslapen

Stefanus sterft zoals Jezus: biddend (Psalm 31).

Stefanus knielt – een gebedshouding vol aanbidding en onderwerping aan God.

Stefanus bidt voor zijn vijanden dat God ze hun zonden niet aanrekent. Saulus staat erbij...

Stefanus ontslaapt. De dood van iemand die geborgen is bij God.