

Schriftlezing: Gen.7:10-24 en 1 Petr. 3:16-22
Tekst: 1 Petr. 3:21 Thema: Het tegenbeeld van de doop. Zingen: Ps. 95:1,3 en 4, Ps. 51:4, BDHD: Ps. 87:4/ Ps. 134:3/ Ps. 105:5, Ps. 77:9 en 11, Ps. 66:3 en 6, Ps. 93:4

Hoofdpunten van de preek

Het doopwater lijkt op het water van de zondvloed.

Tegenbeeld

De doop is een tegenbeeld. Het is het tegenovergestelde van wat je *ziet*.

Wat je ziet, is net zoals bij de zondvloed het oordeel. De doop laat ons zien dat Gods toorn de zonde van ons en onze kinderen niet ongestraft kan laten.

In de doop worden we door Gods oordeel over de zonde getrokken. Een aangrijpend beeld. Wat je ziet is Gods aanklacht.

Behoud

De doop is een tegenbeeld. De betekenis ligt in wat je *niet ziet, maar waar het wel voor staat*: redding van Gods oordeel. Een wonder van Gods genade.

Het is net zoals met de 8 mensen in de ark. De zondvloed trof ook hun. Zij werden niet door het water behouden, maar door de ark die hun door het water heeft gered.



Mini_1_Petrus_3_21 [bdhd]

Ons behoud ligt niet in het teken van de doop, maar in de opstanding van Jezus Christus. Hij is de ark die ons door het water trekt.

De doop bevestigt géén vanzelfsprekendheid, maar verzekert ons van het wonder waar we door geloof in delen: inlijving in Christus' dood en opstanding.

Het water van de doop laat ons dus in één oogopslag de realiteit van het oordeel en de zekerheid van de redding zien.

Vraag

In een tussenzin snijdt Petrus elke gedachte van automatisme (gedoopt = gered) de pas af.

De doop wast niet je vuile lichaam, maar schept een heilige verantwoording. De doop is een *vraag* (= verplichting) aan God van een goed geweten.

Gods belofte vraagt om onze gehoorzaamheid – die we door het geloof danken aan de opstanding van Christus.

Een goed geweten betekent dat de Heere in je leven meekijkt. Een goed geweten is als een kompas dat je steeds verwijst naar Christus. Zie bijv. 1 Petrus 2:19-22.

