

Schriftlezing: Maleachi 1:1-5, Rom. 9:6-16, Tekst: Maleachi 1:2-3a. Thema: In gesprek over Gods liefde. Zingen: Ps. 146:1 en 3, Ps. 79:4, Ps. 77:5 en 6, Ps. 89:1 en 8, Ps. 85:1

Hoofdpunten van de preek

De HEERE voert door Maleachi gesprekken met Zijn volk Israël. Deze Israëlzondag luisteren wij mee.

De zekerheid van Gods liefde [vers 2a]

'Ik heb u liefgehad' is het eerste wat de profeet namens God moet zeggen.

God kent Zijn volk en weet wat er gezegd moet worden in hun crisis en hun vragen bij Gods liefde voor hun.

Te mooi om waar te zijn? Israël toen en nu heeft het er niet naar gemaakt. De gemeente al evenmin.

Gods liefde wordt niet opgeroepen door mensen, gevoed door de omstandigheden maar komt uit het hart van God Zelf. Het is Zijn wil om lief te hebben.

Daarom de schepping en daarom de verkiezing van Israël en het evangelie. God openbaart Zijn liefde in de zending van Zijn Zoon in de wereld.

Vragen bij Gods liefde [vers 2b]

Het Israël van na de ballingschap ervaart weinig van Gods liefde. Het is voor hun een grote crisis op alle

mogelijke manieren. God verwoordt wat er leeft.

Circa 480 BC klinkt deze bekende 'moderne' vraag al, die ons ook persoonlijk al te bekend kan voorkomen: Als God liefde is... waarom?

Geloofsvragen kunnen tot hevige aanvechting leiden. De HEERE weet het! Stel Hem je vragen, maar luister dan ook naar Zijn antwoord.

Antwoord van Gods liefde [vers 2c-3a]

Gods werpt in deze crisis het licht op Zijn verkiezing van Israël dat met de oude naam Jakob wordt genoemd: de bedrieger. Totaal niet beter dan Ezaü.

Gods liefde is onbegrijpelijk, eenzijdig en blijvend, wat er ook gebeurt! Onder alle omstandigheden is en blijft Hij God van Jakob en laat Hij hem nooit los.

En Ezaü (de oude naam van Edom) dan? God heeft hem gehaat. Gods haat is er nooit zomaar, maar wordt opgeroepen wanneer de mens door handel en wandel Zijn heilige liefde versmaad.

Ezaü, de meerdere, wilde de mindere, Jakob, niet dienen. Een keuze die tot op de dag van vandaag wordt gehandhaafd (vers 4).

God is vrij om dan te doen wat Hij wil. Zijn heilige liefde verwerp je nooit vrijblijvend, maar vraagt om wederliefde.