

Schriftlezing: Lukas 11:1-13. Tekst: Lukas 11:2m
Thema: HC46 'Onze Vader' Zingen: Ps. 135:2 en 3,
Gez. 5:1, Ps. 31:1 en 17, Ps. 33:10 en 11, Ps. 62:4

Hoofdpunten van de preek

Jezus' gebedsonderwijs leert ons van begin af aan om met vertrouwen te bidden.

Onze Vader [vr. 120]

Dé Zoon en de Geest leren aangenomen kinderen tot de Vader bidden: 'Abba, Vader.'

Samen leren ze dat we alleen als kind (nooit als slaaf of als vreemde) tot de Vader kunnen naderen: met kinderlijk respect en kinderlijk vertrouwen.

Kinderlijk respect [antw. 120.1]

Respect is in veel hedendaagse ouder-kind verhoudingen ver te zoeken. De HC begint ermee.

Wil de Vader naar ons luisteren, zullen we ons als gehoorzame kind moeten gedragen (Mal. 1:6vv).

Kinderlijk vertrouwen [antw. 120.2]

De HC leert ons met 'toevoorzicht' te bidden, d.w.z. vertrouwen voor de toekomst (zie ook HC10).

Vertrouwen kan ondermijnd worden door bijv. bezorgdheid: onze vragen en zorgen hebben ons. Wees niet bezorgd... (Matth. 6:19vv, Fil. 4:6)

Verhoring [antw. 120.3]

We mogen met verwachting bidden. Deze Vader zal om Jezus' wil het gebed van Zijn kinderen nooit afslaan. Mooi gezegd, maar...

... wat kan dit botsen met onze ervaring(en) dat we niet (meteen) ontvangen wat we gebeden hebben.

De Geest leert ons bidden naar Gods wil (Rom. 8:27). God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloften, alles zal medewerken ten goede.

Die in de hemelen zijt [vr. 121]

De hemel bestaat voor velen niet (meer). De 'sky is the limit' beperkt hun/ons denken tot de aarde.

Aards denken [antw. 121.1]

Niet vreemd dat we aards denken! Hoe? Aardse behoeften bepalen onze gebeden.

Aards denken beperkt Gods macht. God kan alleen wat wij of onze middelen kunnen.

Hemelhoge verwachting [antw. 121.2]

Dat de Vader in de hemelen woont, wil ons ontzag bijbrengen voor Gods almacht. Gods macht is groot.

Hij stijgt daarbij hemelhoog uit boven alles wat wij bidden en denken.