

# Liturgie

VOOR DE BELIJDENISDIENST OP  
ZONDAGMORGEN 13 SEPTEMBER 2020



THEMA: Naar Jezus toe!

VOORGANGER: Ds. M.K. de Wilde

ORGANIST: André van der Beek

INLEIDEND ORGELSPEL

STIL GEBED

VOTUM & GROET

ZINGEN: Psalm 100 vers 1

Juich, aarde, juicht alom den HEER';

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

GELOOFSBELIJDENIS

*Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?*

Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven. (Heidelbergse Catechismus, vraag 1)

ZINGEN: Psalm 100 vers 2

De HEER' is God; erkent, dat Hij

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)

Tot schapen, die Hij voedt en weidt;

Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

GEBED

LEZEN UIT DE BIJBEL: Johannes 6:60-69

*Veel discipelen verlaten Jezus*

60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?

61 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan?

62 En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was?

63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

64 Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.

65 En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.

66 Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.

*De belijdenis van Petrus*

67 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan?

68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven.

69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

ZINGEN: Psalm 139 vers 1

Niets is, o Oppermajesteit,

Bedekt voor Uw alwetendheid.

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;

Gij weet mijn zitten en mijn staan;

Wat ik beraad', of wil betrachten,

Gij kent van verre mijn gedachten.

PREEK over Johannes 6:67-69

Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

ZINGEN: Psalm 62 vers 1

Mijn ziel is immers stil tot God;

Van Hem wacht ik een heilrijk lot;

Hij immers zal mijn rotssteen wezen,

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:

Ik zal geen grote wank'ling vrezen.

FORMULIER VOOR DE OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS

Gemeente des Heeren, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het Heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus Zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de Heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld, dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus' gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk- en veldteken. In het Heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Heere en Heiland, en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten.

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de vaders te antwoorden op de volgende vragen:

#### BELIJDENISVRAGEN

1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere en in de Heilige Geest?
2. Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?
3. Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, trouw zijn, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

#### JA-WOORD EN HANDOPLEGGING

#### VERVOLG VAN HET FORMULIER

Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof, verklaren wij u, in de gemeenschap van de Kerk van Christus, tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heeren.

De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen [1 Pe. 5:10,11].

TOEZINGEN: Psalm 121 vers 4 (staande)

De HEER' zal u steeds gadeslaan,

Opdat Hij in gevaar,

Uw ziel voor ramp bewaar';

De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,

En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeuwig u behoeden.

#### DANKGEBED EN VOORBEDE

ZINGEN: Psalm 89 vers 7 (staande)

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!

Zij wand'len, HEER', in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

#### ZEGEN

ZINGEN: Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot

dat ik, die 't niet verdien

Het leven vond, want ik was dood

was blind, maar nu kan 'k zien

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad

Maar ook – als ik mij tot Hem keer -

dat God mij nooit verlaat

Als ik daar in Zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond

ONTMOETEN van de nieuwe belijdende leden

Na de dienst is er buiten de mogelijkheid om langs de nieuwe belijdende leden te lopen en hen te feliciteren. Zij zullen zich rechts naast de toren opstellen. Wij rekenen erop dat u uw verantwoordelijkheid neemt m.b.t. het afstand houden.

COLLECTE

U kunt uw gaven geven aan het einde van de dienst in de collectezakken die in de hal staan. U kunt uw gift ook digitaal overmaken via de QR-code.



GETUIGENISSEN: MORGENDIENST



Maaïke Arensman

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik niet zonder de Heere Jezus kan leven. Ik mag zeggen dat Hij ook de Herder van mijn leven is. De HEERE heeft beloofd dat Hij niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. Daarom mag ik vandaag mijn ja-woord geven.



Mirjam van den Boogert

Belijdenis doen is voor mij een stap op een weg met God. Door de jaren heen leer ik Hem steeds beter kennen en is het geloof echt iets van mijzelf geworden. Met mijn belijdenis wil ik ja zeggen op wat Hij al bij mijn doop begonnen is, en hiervan getuigen in Gods gemeente. Ik wil zeggen dat ik van Hem ben en dat ik Hem wil volgen in alles wat ik doe.



Hanna van den Boogert

Met mijn ja-woord wil ik tegen God belijden dat ik afhankelijk ben van Hem op deze aarde. Ik wil belijden dat mijn relatie met God niet enkel iets is tussen Hem en mij, maar dat ik op deze manier deel mag uitmaken van het grotere geheel: Zijn gemeente. Met mijn ja-woord wil ik Zijn liefde voor mij in het bijzijn van de gemeente beantwoorden en mijn rol als kind van God ook echt innemen.



Daniëlle Grootenboer

Bij mijn doop heeft God Zijn grote JA al aan mij gegeven. Nu mag ik door belijdenis te doen mijn kleine ja aan Hem geven. De Heer is mijn Herder, Hij leidt mij. "Vader, met geheven handen, breng ik U mijn dank en eer. 't Is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!"



Frank Maliepaard

Belijdenis doen betekent voor mij dat ik mijn hele leven een kind van God mag zijn en dat ik alles mag geven aan de Vader en Jezus die in mijn plaats gestorven is. Ik wil belijdenis doen om samen met de gemeente de strijd aan te gaan tegen het kwaad van de wereld.



Floris-Jan Willemsen

Het doen van belijdenis markeert voor mij een nieuwe stap in een jarenlange zoektocht naar God, geloof en mijn plaats in de gemeente die al vanaf mijn doop is begonnen. Daar riep God me bij mijn naam, vanaf toen was ik van Hem. Met het doen van belijdenis wil ik laten zien dat ik die roep beamen wil.

## GETUIGENISSEN: MIDDAGDIENST



Emma van Baalen

Vandaag geef ik mijn 'ja'-woord aan God, een bijzonder moment op een levenslange weg samen met Hem. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te worden van Gods gemeente en belijd in het bijzijn van iedereen: 'door Jezus alleen!'.



Annemijn Willemsen

Ik doe vandaag belijdenis omdat ik dankbaar ben dat God Zijn Zoon gaf zodat ik voor eeuwig samen met Hem mag leven, omdat ik aan iedereen wil laten zien dat Jezus mijn Redder is én omdat ik door de Heilige Geest een levende relatie met de Vader mag hebben.



Jari Kieviet

Ik wil graag belijdenis doen omdat ik weet dat ik een kind van God ben, en dit nu ook graag wil uitspreken. Ik weet dat dit pas het begin is, maar wel een heel mooi begin!



Marie-Lise Mackloet

Ik doe belijdenis omdat ik mijn geloof wil uitdragen naar de mensen om mij heen. Omdat ik zeker weet dat God bestaat en dat Hij voor mij zorgt. Omdat ik weet dat Hij mij nooit zal loslaten.