

Samenvatting preek zondag 10 (15 december 2019)

Bijbelgedeelten: Genesis 50:15-22, Psalm 33 en 121 en Markus 4:35-41

De schepping is nog maar het begin

God heeft de wereld niet geschapen om die vervolgens los te laten, maar om ervoor te zorgen en Zijn plan met de wereld uit te voeren. De catechismus noemt dat Gods 'voorzienigheid'.

1 Wat de belijdenis van Gods voorzienigheid inhoudt

- God onderhoudt de wereld
- God regeert de wereld
 - God regeert álle dingen
 - Gods werk en ons werk gaan samen (denk aan Jona)
 - Geen verklaring voor alles wat er gebeurt, maar een geloofsbelijdenis, soms dwars tegen de omstandigheden en je eigen gevoel in

2 Hoe je deze belijdenis leert nazeggen

- Niet door om je heen te kijken of goed na te denken.
- Maar door te luisteren naar de Bijbel (Gods bril opzetten)
- Vooral letten op de Heere Jezus ('Als we Gods hand niet kunnen volgen, moeten we ons vastklampen aan het hart van God')

3 Wat deze belijdenis in je leven uitwerkt

- Geduld zijn in tegenspoed
- Dankbaarheid in voorspoed
- Hoop en vertrouwen voor de toekomst