

Thema: Wees ook jij een discipel



Introlied:

WEES OOK JIJ EEN DISCIPEL

Refrein:

*Wees ook jij een discipel,
een discipel van de Heer'.
Leg je zorgen en vragen,
ja, leg alles voor Hem neer.
Zorg dat niets je kan verhind'ren
Hem te volgen ied're dag.
Zeg Hem dank dat je zo jong al
Zijn discipel wezen mag.*

Wees bereid Hem te volgen,
ook al heb je het niet best.
Ook al kun je soms niet
meedoen met de rest.
Wees bereid Hem te volgen,
zelfs al valt het je soms zwaar,
weet dat Hij je zal beschermen
tegen allerlei gevaar.

Refrein

KOM OP GA JE MEE

Refrein:

*Stap voor stap voor
stap voor stap voor
stap voor stap voor stap!
Kom op ga je mee, kom op, ga je
mee, blijf niet langer staan.
Kom op ga je mee, kom op ga je
mee achter Jezus aan.*

Want Jezus zegt:
Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven.
Hij gaat ons voor, dus geef gehoor,
Hij heeft Zijn Woord gegeven.
Refrein

Wat Jezus doet is altijd goed,
Hij is de goede Herder,
voor jou en mij dus kom erbij,
Zijn Woord helpt ons steeds verder!

*Stap voor stap voor
stap voor stap voor
stap voor stap voor stap!*



ALS JE GELOOFT

Als je gelooft in de Heere Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Als je gelooft in de Heere Jezus,
dan komt er vrede in je hart.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.
Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.

HEERE, MAAK MIJ UW WEGEN BEKEND (groep B)

naar psalm 25

Heere, maak mij
Uw wegen bekend
en toon mij de weg
die goed is voor mij.
O, Heere, maak mij
Uw wegen bekend
en toon mij de weg
die goed is voor mij.



Want U bent mijn God,
de enige God.
Ja, U bent Mijn God,
de enige God.

Laat mij zien (laat mij zien)
wat U wilt (wat U wilt)
door Uw Woord (door Uw Woord),
door Uw Geest (door Uw Geest).

Dank U, Heer.

IK WIL U LOVEN

naar psalm 9

Refrein (2x):

Ik wil U loven (ik wil U loven)
met heel mijn hart (met heel mijn
hart).

Ik wil vertellen (ik wil vertellen)
hoe groot U bent (hoe groot U bent).

Ik wil juichen (ik wil juichen),
zingen voor U (zingen voor U).

Allerhoogste Heer, U geef ik alle eer,
want wat U doet, Heer, is zeer goed.

Allerhoogste Heer, U geef ik alle eer,
want wat U doet, Heer, is zeer goed.



GIVE ME OIL IN MY LAMP

Give me oil in my lamp, keep me
burning.
give me oil in my lamp, I pray.
Give me oil in my lamp, keep me
burning,
keep me burning 'till the break of day.



Refrein:

*Sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the King of kings.
Sing hosanna, sing hosanna,
sing hosanna to the King.*

Give me love in my heart, keep me
serving,
give me love in my heart, I pray.
Give me love in my heart, keep me
serving,
keep me serving 'till the break of day.
Refrein

Give me joy in my heart, keep me
praising,
give me joy in my heart, I pray.
Give me joy in my heart, keep me
praising,
keep me praising 'till the break of day.

ALS GODS GEEST WAARLIJK IN ONS WOONT

Als Gods Geest waarlijk in ons woont,
gelijk David zingen wij.
Als Gods Geest waarlijk in ons woont,
gelijk David zingen wij.
Wij zingen, wij zingen,
gelijk David zingen wij.
Wij zingen, wij zingen,
gelijk David zingen wij.

Hetzelfde met:
klappen
prijzen

