

Schriftlezing: Mal. 2:17-3:5 Kerntekst: Mal. 3:1
Thema: 'In gesprek over... waar blijft Hij?'
Zingen: Ps. 98:1 en 4, Ps. 130:2, Lofz. Zach: 1 en 3,
Ps. 66:4 en 7, Ps. 96:6

Hoofdpunten van de preek

Israël vraagt zich af waarom God 'niets doet'. Waar blijft Hij met Zijn oordeel (hun ten goede).

Die vraag vermoeit de HEERE, maar Hij antwoordt toch. Hij stuurt bodes om orde op zaken te stellen. Hun taken lijken op bekende beroepen.

De straatmaker [vers 1a]

Voordat belangrijk bezoek kan komen, moet eerst alles op orde zijn, om het bezoek te kunnen ontvangen.

De HEERE laat eerst de weg banen naar de wereld, naar Israël, naar Zijn volk en gemeente. Wil Hij kunnen komen, dan moeten obstakels verwijderd en gaten in de weg gedicht worden.

In Joh. de Doper wordt deze profetie vervuld. Zijn prediking laat zien wat bedoeld wordt. Hij hamert op bekering en op het voortbrengen van vruchten. Ook hedendaagse prediking heeft dit doel.

De Schoonmaker [vers 1b,2-4]

Nadat de weg gebaad is, komt de Heere Zelf in de persoon van de Engel van het verbond: de Messias.

Maleachi profeteert hier over een van Zijn taken: Hij wordt gezonden naar 'Zijn tempel' om dáár te 'louteren' en te 'reinigen.'

Deze profetie plaatst Christus' eerste komst in een kritisch licht voor de 'getrouwen'. Juist bij hun is schoonmaak nodig.

Door het louterende vuur blijft alleen het zilver over. De zeep reinigt de priesterkleding van vuilheid. Twee beelden van het reinigende werk van Christus.

Zijn komst is erop gericht om de (tempel)dienst aan God weer schoon te maken, zodat de voor Hem weer aangenaam zullen zijn.

De Rechter [vers 1c,5]

Maleachi profeteert over twee komsten van Christus. Hij komt óók als Rechter ten oordeel van mensen die in zonde leven en blijf geven God niet te vrezén.

De HEERE neemt dat hoog op. Hij nadert dan tot 'u' ten oordeel. Een zeer concreet antwoord op de vraag die Israël tot vermoeiens toe de Heere stelde.

Waar blijft de God van het oordeel? Hij komt als de weg bereid is en de tempel gereinigd is. Dan wordt er recht gedaan.

Tussen de eerste en tweede komst van Christus zit genadig veel tijd.