



Schriftlezing: Jozua 3:9 - 4:8, Kerntekst: Jozua 4:7
Thema: Steengoed. Zingen: Ps. 95:1 en 4, Ps. 78:3,
Ps. 105:3,5 en 24, Ps. 118:1 en 7 en Ps. 36:2

Hoofdpunten van de preek

Elk monument vertelt z'n verhaal, ook de stapel van 12 stenen (1 per familiegroep) uit de Jordaan die Jozua bij de rivier liet opstapelen.

Toen de priesters met **de ark** het water instapten viel de Jordaan droog en kon Israël oversteken. De HEERE heeft ook de laatste hindernis naar Kanaän overwonnen voor Zijn volk.

Jozua wil door de stapel stenen de **herinnering** levend wil houden. Een loflied aan het einde van de lange woestijnreis: de HEERE is goed! Hoe dan?

A. De HEERE is **machtig**. Hij heeft het water van de Jordaan (op dat moment op z'n volst) laten ophouden. God heeft Zijn kracht *opnieuw* laten zien.

De woestijnreis is er vol mee, Gods macht bleek z'n beetje overal in: in de zorg voor voedsel en veiligheid enz.

B. De HEERE is **trouw**. Het volk staat in het beloofde land. Een historisch moment, na 40 jaar zwerven, na 400 jaar slavenleven in Egypte (Gen. 15:13). Het kan lang duren, maar wat God belooft komt Hij altijd na!

Waarom duurde het zo lang? God heeft lang geduld met de oorspronkelijke inwoners van Kanaän, maar door de zonde (van het ongeloof) van Zijn eigen volk duurde de reis ook nog eens langer.

Dát het volk nu in Kanaän is heeft ze alleen te danken aan Gods genade, daarom blijft Hij trouw.

C. De HEERE is **genadig**. De stenen kwamen van een heel bijzondere plaats. Midden uit de rivier, *waar de priesters stonden met de ark*.

Op de ark lag het gouden deksel, met allemaal bloedrode spetters erop. De opgedroogde bloedresten van al de offerdieren.

Dieren moesten sterven in plaats van mensen. Elke dag, elk jaar opnieuw, net zolang totdat hét offer voor de zonde geofferd werd: Jezus Christus de rechtvaardige.

Gods macht, Gods trouw, kortom alles van Gods goedheid danken het volk en wij aan Gods genade.

De stenen moesten worden opgestapeld. Deze herinnering moet blijven leven. **Hoe, waarom?**

- Hoe: Door het te vertellen. Niet als bezoeker van een of ander monument, maar als inwoner van het beloofde land.
- Waarom? Zodat elke Israëliet de HEERE te vreest.