

Schriftlezing: Jozua 7 Kerntekst: Jozua 7:26
Thema: De vallei van de doem. Zingen: Ps. 66:1 en 2, Ps. 6:1, Ps. 60:1,2 en 3, Ps. 85:1 en 2, Ps. 130:2

Hoofdpunten van de preek

Het 2^e steen monument in het beloofde land: 'Achan memorial...' is opgericht op een vreselijke plaats, het dal Achor. Letterlijk vertaald: de vallei van de doem.

Wat is hier gebeurd? Een zoon zou het zijn vader kunnen vragen, zoals in Joz. 4:21.

Israël in de ban [7:1-5,11-12]

Ook al gaat het om de zonde van een enkeling (Achan die van de HEERE stal), het hele volk wordt gestraft. Israël is in de ban: de HEERE is niet langer met Zijn volk. Israël wacht hetzelfde lot als de verbannen stad Jericho...

Het verband is duidelijk: zonde en voortgang in de geestelijke strijd gaan niet samen op. Daarbij kunnen we ook denken aan de gevolgen van zonde *voor onszelf*: de HEERE wijkt dan van u of jou, zodat we de nederlaag lijden.

Het 1^e deel van deze geschiedenis gaat meer over de gevolgen van zonde *voor het geheel van de gemeente*: heel Israël is in de ban. Dat geeft te denken! Ook in het NT lezen we dergelijke oproepen: 1 Kor. 5,7, Opb. 2.

De ban weggedaan [7:13-26]

Hoe kan de ban worden opgeheven? Géén inquisitie of te vuur en te zwaard de gemeente heiligen, dan het zwaard van het woord zijn: Opb. 2:16.

De zorgvuldige procedure valt op, door de HEERE voorgeschreven en o.l.v. Jozua uitgevoerd. De alwetende God heeft dit niet nodig, maar voor het volk is het zó belangrijk dat de zonde benoemd en weggedaan wordt.

Voor Achan loopt dit fataal af, zijn belijdenis komt te laat. De HEERE laat niet met Zich spotten. Achan sleept zijn gezin in zijn oordeel mee. Vragen! Sterven kinderen door hun vader? Ondanks de vragen is dit duidelijk: God rekent – uiteindelijk - af met de zondaar die in de zonde volhardt.

Dit 2^e steen monument wil ons daarvan blijvend bewust maken. De afstand die wij als gemeente te nemen hebben van de zonde wil ons en anderen daarvoor behouden!

Na het gericht van Achan de schuldige bekeert de HEERE Zich van de hitte van Zijn toorn! De ban is opgeheven. De strijd om het beloofde land kan verder gaan (8:1)

Hoeveel te meer zal de HEERE de hitte van Zijn toorn afwenden en zijn zegen geven over uw geestelijke strijd na hét gericht aller tijden van Jezus de onschuldige op Golgotha.

