

Schriftlezing: Lukas 1:26-45 Kerntekst: Lukas 1:43
Thema: Elizabeth ontmoet haar Heere.
Zingen: Ps. 9:1 en 2, Ps. 119:32, Ps. 8:1, 2 en 4,
Lofz. Maria 3,4 en 5, Ps. 147:6

Hoofdpunten van de preek

Twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar vanwege het Kind. Een ontmoeting die veel geeft.

1 Vreugde [vers 41a en 44]

Het Kind brengt vreugde. De ongeboren Johannes reageert als eerste op Hem. Zo is hij al wegbereider.

Waar Jezus komt (door de verkondiging) brengt blijdschap. Hij is Zaligmaker van de zonden - die ons leven juist zo vreugdeloos maken.

2 Geest [vers 41b]

Wanneer Christus wordt binnengedragen, wordt Elizabeth al voor Pinksteren met de Geest vervuld.

Een blijvende vervulling. De Geest leidt Elizabeth en laat in haar de vrucht van vreugde en ootmoed glanzen.

3 Gunning [vers 42]

Elizabeth prijst Maria gelukkig vanwege de taak waarvoor ze door God uitverkoren was (1:28).

Geen afgunst! Hoe zou dat kunnen in een ontmoeting met het Kind – dat kwam om te dienen?

Maria én de Vrucht van haar buik worden samen gezegend. Beiden zijn dienstvaardig. Zo mag het wel gezegd worden: gezegend ben je...

4 Ootmoed [vers 43]

De ontmoeting met moeder en Kind brengt Elizabeth tot diepe verwondering. Ze begrijpt niet waar ze dit aan dankt. Ootmoed kenmerkt haar.

We worden geroepen tot ootmoed. Dit is géén vrucht van onszelf, maar wordt door de Geest gewerkt.

Ootmoed kenmerkt leven uit genade. Wie zichzelf (een beetje) kent snapt er niets van. Het brengt Elizabeth tot een korte geloofsbelijdenis: 'mijn Heere.'

5 Zalig [vers 45]

De Geest laat Elizabeth rake en ware dingen zeggen. Zalig is zij, Maria, die geloofd heeft...

Dat geldt niet alleen voor Maria. Het laat juist zien dat je, Maria, Elizabeth of wie ook, alleen dan zalig te noemen bent als je gelooft.

Het geloof bouwt op wat de Heere gezegd heeft. Daarom is het zo zeker: Hij zal het volbrengen. Net zoals bij Maria: haar Kind is het bewijs.