

Schriftlezing: Markus 1:1-13, Tekst: Markus 1:9-11  
Thema: gedoopt in Jezus' dood. Zingen: Ps. 100:1 en 3, Ps. 100:2, [Pss. 87:4, 134:3 en 105:5], Ps. 2:7, Ps. 103:8 en 9, Ps. 100:4

### **Hoofdpunten van de preek**

Markus laat het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, beginnen bij de Jordaan waar Jezus door Johannes gedoopt wordt<sup>1</sup>. Veelzeggend begin.

### **Ondergaan [1:9]**

Met 'heel het Judeese land' gaat ook Jezus van Nazareth naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.

Jezus gaat met al die mensen die iets te belijden hebben en zich moeten bekeren het water in. De Zoon van God stelt Zich op als één van hen, met dit verschil: Hij had geen zonden om te belijden.

Jezus laat Zich dopen *met* – en vooral – *vóór* al die mensen om een werkelijk en blijvend nieuw bestaan (vrij van schuld en zonde) te bewerken.

De doop, die Jezus met Zijn dood vergelijkt (Mk.

---

<sup>1</sup> Deze doop moeten we niet verwarren met de verbondsdoopt, Jezus draagt volgens de andere evangeliën al het verbondsteken.

De doop door Johannes is een teken van bekering/ een nieuw begin. Vóór de doop worden de zonden worden beleden. Daarna gaat de dopeling kopje onder in de Jordaan waar zijn oude leven verdwijnt in het watergraf. Als opnieuw geboren verrijst de dopeling uit het water, bevrijd van de ballast van schuld en zonde van zijn oude bestaan.

10:38), duidt Zijn levensdoel: de mens bevrijden van schuld en zonde om rechtvaardig voor God te kunnen leven.

Daar ligt het verband met de christelijke doop: met Christus begraven worden en met Christus opstaan in een nieuw en Godzalig leven (Rom. 6). Niet de doop, maar het geloof in waar die doop voor staat maakt zalig: 'de rechtvaardige zal door het geloof leven.'

### **Opklimmen [1:10 en 11]**

Terwijl bij de andere dopelingen de hemel dichtbleef en zweeg, scheuren de hemelen zodra Jezus uit het water opklimt. De Geest en de Vader reageren op dit begin van Jezus' optreden.

- Nú gaat de hemel vóór Jezus open (en voor iedereen aan Hem verbonden).
- Jezus ziet de Geest neerdalen. Dat gebeurt voor Hem. Markus laat de lezers door zijn evangelie daarin delen. Ook voor hen, die Jezus doopt met Zijn Geest (1:8). Belofte voor een GEEST vervuld leven!
- Zó erkent de Vader Jezus publiekelijk als Zijn Geliefde Zoon. Zijn unieke vertegenwoordiger op aarde. De Vader betuigt Zijn vreugde in wat Jezus doet en hoe Hij is (één met zondaren).

Markus laat niet voor niets het evangelie naar zijn hand hiermee beginnen, alsof hij zeggen wil: dit heb je aan Jezus Christus, de Zoon van God.