

Schriftlezing: Matth. 4:12-25, Tekst: Matth. 4:18-22  
Thema: Leven met lef. Zingen: Ps. 108:1 en 2, Ps.  
25:6, Ps. 119:1,3 en 17, Ps. 17:3 en 8, Ps. 143:10

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus loopt het leven van 4 vissers binnen en roept ze om voortaan Hem te volgen.

### **Komen, zien en roepen**

Jezus loopt niet 'zomaar' langs die zee. Als Jezus ergens loopt dan heeft steeds met een bepaald *doel* te maken (zo blijkt uit de evangeliën).

Terwijl Jezus langs de zee loopt zijn vier mannen aan het vissen of hun net aan het repareren. Jezus loopt dus zo hun dagelijks leven in. Daar is *lef* voor nodig om 'zomaar' bij iemand binnen te stappen.

Jezus doet dat niet 'zomaar,' maar doelgericht: Hij heeft lef voor de vissers en wil hun in het Koninkrijk van God *betrekken*. En door hun weer anderen, tot ons toe en door ons wéér anderen...

God roept ons. Het Woord dringt in ons dagelijkse leven door en dwingt ons om meteen en helemaal achter Jezus te gaan staan: 'kom achter Mij.'

### **Geroepen, volgen en gezien**

Om Jezus te volgen heb je lef nodig. Hoe kom je eraan, hoe kwamen de 4 vissers eraan?

Ze volgen Jezus niet vrijwillig, omdat *zij* het willen, maar omdat Hij dat wil. Bezwaren zijn er genoeg, toen en vandaag. Lef is nodig!

In Zijn oproep horen de vissers Jezus' lef. Dat overwint alle bezwaren en redenen om niet te volgen en geeft lef om te volgen.

Jezus zegt: 'kom achter Mij.' Navolging is Jezus navolgen: Hij baant de weg naar het koninkrijk. Navolging is Jezus nadoen: Hij leeft ons voor in het koninkrijk.

'Navolging' zijn blijkt in je profiel (Matth. 5:1-12) en dat ziet de wereld en geeft smaak aan de aarde (Matth. 5:13-16). Dat roept wat op...

Leef met lef.