

Schriftlezing: Jozua 5:10-15, Efeze 6:10-20, Tekst: Jozua 5:13-15. Thema: De Opperbevelhebber
Zingen: Ps. 97:1, Ps. 7:5, Ps. 35:1 en 3, Ps. 99:1 en 8, Ps. 68:17

Hoofdpunten van de preek

Het volk kan niet bij de grensrivier blijven. Na het houden van het Pascha moet het er van komen: het beloofde land moet worden ingenomen. Er zal gestreden moeten worden. Maar hoe?

Ontmoeting [5:13]

Jozua, de leider, ontmoet op de een of andere manier een onbekende man. Heel bedreigend staat hij daar met getrokken zwaard...

Jozua weet niet wie deze man is. Wij wel: de HEERE. Waarom komt Hij als onbekende zo naar Jozua toe? Het is Hem te doen om de ontdekking in de ontmoeting.

Nee! [5:14a]

Op Jozua's vraag of hij een tegenstander is antwoordt de man kort en krachtig: nee!

Duidelijker kan niet. De man is niet gekomen om te het volk tegen te staan... Voor Jozua achteraf, voor ons tegelijk met het lezen is dat een wonder!

Ik ben Opperbevelhebber [5:14b]

De man vertelt direct waarom hij wel gekomen is. Daarmee onthult hij Wie Hij is: IK ben

opperbevelhebber van het leger van de HEERE!

Niet Jozua en zijn strategie gaat het volk aanvoeren in de strijd, maar de HEERE en Zijn hemelse legermacht. Nú ben ik gekomen. Hij staat gereed...

Deze ontmoeting moet voor Jozua zo bemoedigend zijn geweest! Zo mogen ook wij staan in het strijdperk van dit leven!

Geloven is sterk staan in Gods macht, in Jezus kracht: Mij is gegeven alle macht...

Aanbidding [5:14c]

Is het aanbidding of onderwerping? Als er gestreden wordt, dan zo! In aanbidding, vol ontzag voor de HEERE van de legermachten...

Ook onderwerping, de vraag: wat wil mijn Adonai zeggen tegen Zijn dienaar? Een uiterst gelovige vraag, zó actueel!

Wees heilig [5:15]

Een opvallend antwoord. Toon heilig ontzag. Deze indruk moet meegaan, in alles wat er volgt: het besef God is in ons midden... Dat geeft verwachting en scheidt verantwoording.