

Schriftlezing: Lukas 2:39-42, Kerntekst Luk. 2:49b
Thema: 'Ook jong geweest.'
Zingen: Ps. 84:1 en 2, Ps. 40:4, Ps. 119:5, 18 en 25, Ps. 25:3,6 en 7, Ps. 86:6

Hoofdpunten van de preek

Jezus is óók jong geweest. Hij maakte daarin een bepaalde groei door. Lukas vertelt dit evangelie 2x!

Jezus als jongere

De evangelienschrijvers laten ons weinig weten over Jezus' jeugd. Deze geschiedenis is één van de weinige die over dit onderwerp gaan.

Er wordt een bepaalde groeilijn zichtbaar. Door (in het Grieks) verschillende woorden te gebruiken accentueert Lukas dit voor ons: het gaat van babytje (2:16), kindje (2:27, 40), kind (2:43) en jongen (2:48) naar Jezus (2:52) zonder aanduiding.

Wat we wel in onze taal kunnen lezen is Lukas' verslag in vers 40 en 52. Duidelijk is: Jezus groeit van kind tot jongere. Dat is het evangelie in deze geschiedenis!

Jezus is in alles onze gelijke geworden en moet net zoals elk ander mens door deze ontwikkelingsgang heen met alle verleidingen, verzoeken en gevoelens die daarbij meekomen.



Mini_Lukas_2_39-52 11-1-2014 HG Sommelsdijk

Dát Jezus daarin niet zondigt is onze redding. Hoe? Door Zich te richten op de dingen van Zijn Vader.

Jezus als leerling

Lukas vertelt dit niet als een vanzelfsprekendheid. Niet voor niets besteed hij ook aandacht aan Jezus' ontwikkelingsgang in het geloof (40 en 52): 'Hij nam toe in wijsheid en in genade bij God en mens.'

Dat ging dus niet vanzelf, dat was niet meegegeven. Wonderlijk. De Zoon van God, als Zoon van mensen, als leerling aan de voeten van leraren (46 en 47). Hij *wil* leren. Zo is Hij in het huis van Zijn Vader bezig in 'de dingen' van Zijn Vader. Een uitdrukking voor de omgang met God.

Door deze geschiedenis licht dit leerproces even op. Voor en na het bezoek als twaalfjarige in de tempel zal Jezus net zo goed bezig zijn geweest in de dingen van Zijn Vader. De genade van God was immers over Hem! Zo ontwikkelt Hij Zich en blijft Hij zonder zonde.

Jezus 'moet' zijn in de dingen van Zijn Vader. Daar is Hij op aangelegd. Als ware mens. Het doel van ons bestaan is Jezus' bijzondere roeping. Waar wij in zonde falen, doet Hij dat niet. Zo is Hij Zaligmaker: in alles onze gelijke, maar zonder zonde.