

Schriftlezing: Joh. 3:1-21, Tekst: Joh. 3:3 ,14b en 16.
Thema: Gods liefde voor de wereld. Zingen: Ps.
100:1 en 4, Ps. 51:5, [BDHD: Ps. 87:4, 134:3,
105:5], Ps. 8:1 en 4, Ps. 136:1 en 22, Ps. 52:7.

Hoofdpunten van de preek

Doopwater heeft iets dubbels: het zegt iets over onze vuilheid én schoonheid. Dit dubbele zien we ook in Joh3 terug. Jezus zegt *wat* er gebeuren moet, *hoe* dit gebeuren zal en *waarom* dit gebeuren kan.

1. Wat: u moet opnieuw geboren worden [3:3]

Nicod. wil wel eens met Jezus spreken. Zonder een vraag gesteld te hebben geeft Jezus hem al antwoord: u moet opnieuw geboren worden.

Confronterend! Zelfs al ben je schriftgeleerde (en weet je veel van God) moet er een heel nieuw mens komen. De oude is niet op te knappen.

Zo erg is het met Nicod. en ons: in zonde gevallen. Niet van en voor God. Het doopwater zegt allereerst: je bent vies.

2. Hoe: de Zoon moet verhoogd worden [3:14b]

Nicod. is verbijsterd. Hij vraagt: hoe kan dit gebeuren (3:9)? We luisteren dankbaar mee naar Jezus' antwoord: de Zoon des Mensen moet verhoogd worden.

Dit antwoord is zó belangrijk en zó genadig. Het *moet* gebeuren (vergeet dit nooit) en het *zal* gebeuren, want door Woord en Geest wordt Christus voor onze ogen en oren verhoogd.

Waar wordt Christus verhoogd? In het woord, in de verkondiging van het evangelie. De belofte komt tot een ieder die het maar horen/ zien kan.

Het doopwater onderstreept dit en zegt: u bent schoon, want Christus gaf Zijn bloed om uw zonden af te wassen.

3. Waarom: want alzo lief heeft God de wereld [3:16]

Waarom doet God dit? Hij heeft lief. Het doopwater zegt nog iets: God houdt van (jo)u! In 7 oneliners:

- God: God is de bron. Uit eigen beweging heeft God lief.
- Heeft liefgehad: God beantwoordt de zondaar niet met haat of vloek, maar met liefde.
- De wereld (de hele kosmos). In Joh heeft de wereld een ongunstige klank: de wereld (u/ik!) die God niet kent, zelfs haat (en daarom wedergeboren moet worden).
- Heeft gegeven. God heeft gegeven. Ontvang, *geloof*, het maar! De doop zegt: dat mag echt!
- Zijn Zoon. God gaf Zijn eniggeborene... Zijn unieke vertegenwoordiger, d.i. Zichzelf.
- Niet verloren gaan. Het evangelie is niet vrijblijvend: geloof is noodzakelijk. Wie niet gelooft is verloren en gaat verloren en zal dan kennis maken met Gods gepasseerde liefde.
- Eeuwig leven hebben. Behouden worden. Begint nu al en blijft eeuwig. Wat is eeuwig leven? God kennen.