

Schriftlezing: Lev. 16:1-10 en 29-34. Tekst: Lev. 16:29-31 Thema: Vereiste verootmoediging.  
Zingen: Ps. 34:1, 9 en 10, Ps. 79:4, Ps. 25:1,4 en 7, Ps. 51:8 en 9, Voorber HA, Ps. 26:2

### **Hoofdpunten van de preek**

De HEERE schrijft Zijn volk de wet voor hoe ze de Grote Verzoendag zullen beleven.

#### **Verootmoedigen [vers 29a en 31b]**

‘U moet u zelf verootmoedigen’ is Gods eis. Hij wil dat Zijn volk de juiste houding weet en aanneemt tegenover Hem. Juist op deze dag vol van Gods heiligheid.

Verootmoedigen is jezelf innerlijk vernederen tegenover God. Het is dé houding die Christus aanneemt om mensen te redden (Fil. 2:8). De Geest van Christus brengt het ons bij.

De lijdensstijd is vanouds verbonden met verootmoediging. Net zoals de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

#### **Ophouden [vers 29b]**

God wil de ongedeelde aandacht van Zijn volk op deze dag. Hij schrijft daarom ook Sabbatsrust voor.

Rustdag houden is méér dan ophouden met werken en méér dan niets doen. De HEERE bakent tijd en ruimte af om je helemaal te richten op Zijn daden.

God weet hoe gemakkelijk we weer slaven en draven. Of anderen dat laten doen voor ons. Grote Verzoendag laat ons zien dat we mogen rusten in wat God doet en geeft.

#### **Ontvangen [vers 30]**

De HEERE God geeft op Grote Verzoendag alles en laat dat duidelijk weten aan Zijn volk.

‘Voor u...’ De gelovige kijker (en mee-belijder, vers 21) ziet en hoort het volle en volledig zekere evangelie. Wat je zelf niet red, wordt voor je gedaan.

‘Verzoening’ Alle details van deze dag wijzen vooruit naar Goede Vrijdag. Hét Lam wordt geslacht en draagt onze zonden de wereld uit. Hij bedekt ons en onze zonden met Zijn bloed.

‘Om u te reinigen’ Onze zonden maken ons vies. Zo kan en mag je niet tot God en Zijn volk naderen. Het bloed reinigt van alle zonden. De weg is dan open. Naar God en elkaar.