

Schriftlezing: Jozua 5:10-12 en 1 Petr. 1:13-19
Tekst: Jozua 5:10-12, Thema: Gedenken
Zingen: Ps. 92:1 en 2, Ps. 48:6, Ps. 77:7 en 8, Ps. 48:4, [voor, tijdens HA: Ps. 111:3, Geb. des Heeren] en Lofz. van Simeon:1.

Hoofdpunten van de preek

Gedenken bepaalt de strijd om en het leven in het beloofde land. Het eerste wat Israël in Kanaän doet is het Pascha houden. Kanaän // leven met de HEERE, nu en hier.

Als eerste 'daad'

Dat het volk als eerste het Pascha houdt zegt ons veel over de bereidheid om te gedenken. Niet eerst de strijd om het land, niet eerst de akkers bewerken, het leven ordenen...

De tijdsaanduiding zegt aan de andere kant dat alles exact getimed is. Zo heeft de HEERE het geleid...

Daden van de HEERE

Pascha vieren is gedenken wat de HEERE gedaan heeft: 'voorbij gaan.' Wanneer de verderfengel bloed aan de deurposten zag ging hij voorbij, anders niet... Daarna heeft de HEERE Zijn volk uitgeleid.

Het bloed van hét Lam maakt het verschil tussen leven/ dood. Tussen slaaf blijven of uitgeleid worden.

Geloven draait om gedenken

In het beloofde land draait het leven om gedenken: heilig terugkijken, wetend dat elk stukje belofte - grond aan de macht, trouw en genade van de HEERE te danken is.

Gedenken kleurt het leven in het beloofde land, het leven met de HEERE! *Gedenken* heeft alles te zeggen voor onze levenswandel, maar ook voor onze aanvechting en strijd.

Gezegende avondmaalsdienst toegewenst!