

Schriftlezing: Matth. 20:17-28, Kerntekst: Matth. 20:28 Thema: Dienend lijden/leiden. Zingen: Ps. 113:2,3 en 4, Ps. 25:4, Ps. 22:1 en 3, Ps. 138:1 en 3, Ps. 19:7

Hoofdpunten van de preek

Jezus leert hoe je in Zijn rijk van dienst kan zijn.

1 Een vraag naar de macht [20:20-21]

Verlangen naar een belangrijke positie voor haar twee zonen brengt een moeder bij Jezus. Een verlangen met bedenkelijke en zondige trekken.

De moeder reageert op het onderwijs van Jezus (19:28 en 20:17-19) en geeft daarmee óók blijk van haar geloof. Ze ziet in Jezus de koning van het Rijk, ondanks dat er nog niets van te zien is.

Een verlangen om ons wat dat betreft ook aan te spiegelen. Wat zou het mooi zijn als je kinderen in Gods koninkrijk een bijdrage mogen leveren!

2 Over de beker en de doop [20:22-23]

Jezus reageert direct en stelt een dubbele tegenvraag over het drinken van Zijn beker en het ondergaan van Zijn doop.

Vóórdat Jezus koning zal zijn, moet Hij eerst de beker van het lijden drinken en ondergaan in de dood (de doop) om voor Zijn onderdanen Zijn ziel te

geven tot verzoening en vrijmaking. Jezus' lijden is uniek.

Johannes en Jakobus denken dat zij dit *kunnen*. Jezus ontkent niet, maar stelt dat zij de beker *zullen* drinken. Ze zullen lijden vanwege hun Heer' en dankzij hun positie in het koninkrijk.

Lijden is onlosmakelijk verbonden met het volgen van Jezus. Door Zijn doop=dood sterf je aan je oude (hoogmoedige) 'ik' (Rom. 6).

3 Dienend leiden/lieden [24-28]

De anderen laten door hun reactie zien dat hetzelfde willen (24). Macht en invloed zijn wat mensen betreft gevaarlijke dingen in Gods rijk en maken veel kapot.

Jezus leert Zijn discipelen dat in Zijn rijk het anders eraan toe gaat dan in de wereld (25-27). Dáár wordt macht gebruikt om anderen voor je te laten slaven.

In het Koninkrijk van God ontvang je macht om anderen te dienen. Dat gaat altijd gepaard met lijden. Daarom de beker en de doop.

Jezus Zelf gaat ons voor (28). Hij verliet de hemelse heerlijkheid om als slaaf te dienen en betaalt daarvoor dé prijs van Zijn leven om velen los te kopen.