

Schriftlezingen: Psalm 2, Joh. 19:1-6 en 13-16, 1 Kor. 15:20-28. Tekst: Matth. 6:10a. Thema: Uw koninkrijk kome - HC48. Zingen: Ps. 99:1 en 8, Ps. 145:2, Ps. 72:1, 6 en 10, Gez. 5:3 en 9, Ps. 68:16



Gods onderdanen

Bidden om Gods koningschap is een gebed om persoonlijk door *God* geregeerd te worden.

Zelf koning blijven kan niet. Een strijd breekt op 3 fronten los. Wat hebben we God nodig: regeer ons.

Gods Woord vertelt mij de wil van mijn Koning. En Gods Geest leert me onderwerping.

Gods Kerk

Dit gebed is ook een bede voor Gods **K**erk. De kerk in de ware betekenis: wat van de Heere is.

Gods Kerk is het mikpunt van vervolging, strijd en verleiding. Daarbij is ze in mensenhanden niet veilig. Geen mens kan de Kerk laten groeien.

In Gods handen is de Kerk wel bewaard en zal de Kerk groeien: in omvang en in Gods vrucht.

De anti-koning

Alleen God zal koning zijn. Satan als vreemde indringer heeft in hemel en op aarde niets te zeggen.

Het bidden voor Gods koningschap is daarom tegelijk een gebed tegen de duivel.

In de strijd worden we biddend betrokken: Verstoort het werk van de duivel en al zijn plannen.

Het gebed eindigt als Gods rijk ten volle is angebroken.

Hoofdpunten van de preek

Elke dag wordt op aarde het gebed 'Uw koninkrijk kome' door velen gebeden. Waar vragen we om?

Uw koninkrijk kome

We bidden God om Zijn koningschap wéér werkelijkheid te laten worden op aarde, net zoals in de hemel.

God is/blijft eeuwig koning, maar Satan betwistte Zijn koningschap eerst in de hemel en daarna op aarde.

Aangezet tot ongehoorzaamheid, gedragen mensen zich als zelfgekroonde koningen

Gods koningschap

Hoe is God dan koning? Om de aarde onder Zijn gezag terug te brengen zendt Hij Zijn Zoon.

De Zoon zoekt en redt het verlorene. Hij dwingt niet, maar heeft lief. Hij overwint door als spotkoning, te sterven aan het kruis.

De wereld wordt sinds Pasen geregeerd door een gekruisigde Koning 'rechtvaardig, wijs en zacht.'