

Schriftlezing: Openbaring 3:14-22 Tekst (en thema):  
Openbaring 3:20  
Zingen: Ps. 95:1, Ps. 95:4, Ps. 25:4 en 7, Ps. 31:5,  
{HA. Ps. 31:15, Ps. 61}, Lofz. Simeon: 1

### **Hoofdpunten van de preek**

Christus klopt aan in het lauwe Laodicea. Hij staat buiten het gemeenteleven, maar wil binnenkomen.

#### 1 Christus aan de deur

Christus komt dichtbij. Tot op de drempel van ons persoonlijk leven. Daar klopt Hij aan door Zijn stem te laten horen.

In Laodicea doet Hij dat door een dringende vermaning, ergens anders weer door een bemoediging.

Hij laat Zijn stem op allerlei manieren klinken, maar altijd is het de ene mond van het evangelie. De blijde en reddende boodschap voor zondaren.

Christus maakt de deur van ons leven niet met geweld open. Zijn stem, het evangelie, is krachtig genoeg. De belofte is ernaar.

#### 2 Christus aan de tafel

Waar de deur open gedaan wordt, wil Hij omgang en gemeenschap met zondaren om zo hun leven te voeden.

De avond-maaltijd is in Bijbelse tijden het beeld van de nauwste verbondenheid met elkaar.

Christus is aan deze maaltijd de gastHeer. Hij deelt uit. Brood en wijn vertellen en verzekeren de tafelgenoot van Zijn hartelijke liefde en trouw.

De tafelgemeenschap is wederzijds. Christus zegt: en hij met Mij. Ook wij delen uit. Onze zonde, zwakheid en lauwheid geven we aan Christus.

Zeker weten dat de lauwheid dan verdreven wordt en ons (gemeente) leven weer een stroom van koud/warm water voortbrengt.