

Schriftlezing: Johannes 20:24-31, Kerntekst: Joh. 20:29 Thema: Geloven en zien. Zingen: Ps. 100:1 en 4, Ps. 81:11 en 12, HD: Ps. 87:4, 134:3, 105:5, Ps. 78:1,3 en 4, Ps.119:65 en 84, Ps. 111:5

### **Hoofdpunten van de preek**

Tomas laat ons (herkenbaar) zien dat geloven geen kwestie is van 'even doen.' Jezus weet raad met zijn verlangen naar zekerheid. Johannes verbindt daaraan de conclusie van zijn evangelie.

#### **Thomas**

Niet elke gelovige is als Thomas, maar Thomas is er wel een van alle gelovigen ('één van de twaalf').

Als broeders aan elkaar gegeven. Zij vertellen Thomas daarom over hun ontmoeting met de Heere.

Thomas is op zijn beurt ook voor hun van betekenis! Hij doet uitspraken en stelt vragen die niemand durft/wil stellen). We kunnen ons in Thomas herkennen.

Johannes schrijft niet over Thomas om ons met zijn 'ongeloof' te troosten. Wel om ons te leren dat God op Zijn manier ons zekerheid en antwoorden geeft.

#### **Jezus**

De Heere laat Thomas niet in zijn ongelooft.

Zijn 1<sup>e</sup> woord getuigt van grote Herderlijke liefde: 'vrede!' En wonder dat dit gezegd wordt na alles.

Door het 2<sup>e</sup> woord zien we dat Jezus antwoord geeft op vragen en ongelooft. Hij reageert met wijze en gepaste antwoorden en geloofservaringen.

Dát Jezus weet heeft van Thomas' vragen is genoeg om hem te brengen tot persoonlijke overgave. Mijn Heere en mijn God.

Thomas' ongelooft wordt door Jezus wel beantwoord, maar niet aanvaard. Daarom is ook het 3<sup>e</sup> woord belangrijk: 'Zalig zijn zij...'

Om te geloven is 'zien' (en alles waar dat voor staat) onnodig. Hoe weerbarstig en onmogelijk dat ook is.

#### **Johannes**

Johannes trekt een belangrijke conclusie. Hoe zit het met 'niet zien en toch geloven'?

Daarom schreef hij zijn evangelie. Géén complete biografie. Door de Geest geleid. Alles wat hij (en anderen) geschreven hebben laat ons genoeg zien.

Genoeg om te geloven dat Jezus de Christus is. Hij is door God gezonden en laat zien Wie Hij is (1:18).

De ene Auteur van het complete woord heeft maar één bedoeling: God geloven op Zijn woord. Wie gelooft leeft door en voor Hem.