

Schriftlezing: 1 Joh. 3:1-10, Tekst: 1 Joh. 3:4-5  
Thema: Waarom God mens werd (1).  
Zingen: Gez. 3:1, 4 en 5, Ps. 72:2 en 6, Ps. 103:1 en 2, Ps. 71 div. Gez. 4:1

### **Hoofdpunten van de preek**

Joh. herinnert de lezers aan één van de redenen waarom de Zoon van God geopenbaard werd.

#### **Geopenbaard**

Met Kerst gedenken we dat Jezus geopenbaard is. De Vader toont Zijn Zoon aan de wereld. Iedereen die het maar hoort mag Hem zien. Zie het Lam van God...

Wat wil Johannes hiermee zeggen? Hij schrijft dit om de menswording van de Zoon van God aan ons en onze levenswandel te verbinden.

Hoe leeft u? Volgens het patroon van vers 5, de dodelijke neerwaartse spiraal of de leven gevende verbinding in vers 6. Dat wil God, daarom heeft Hij Zijn zoon aan u geopenbaard!

#### **Om onze zonden weg te nemen**

De Zoon van God werd mensenzoon: één van ons. Zo groot is de liefde van de Vader (3:1). Onvoorstelbaar. God neemt zondaren aan, maar niet hun zonden. Die moeten weg.

Dat doet de Zoon. Hij is geopenbaard om onze zonden weg te nemen. We kunnen Kerst alleen vieren met het oog op Goede Vrijdag. En alles wat daartussen heeft plaatsgevonden.

De Zoon werd mens om het volle leven te leven. Van wieg tot graf. Om alles wat een mens kan meemaken te ervaren. Hij werd er één van ons om ons te hulp te komen (Hebr. 2:16-18).

#### **Geen zonde in Hem**

De Zoon werd in alles onze gelijke. Slechts in één opzicht verschilt Hij, de ware mens, met ons gevallen mensen. De Zoon is en blijft heilig. Zonder zonde.

Een genadig verschil. Zo kan en zal Hij ons zondaren helpen en verbreekt hij de dodelijke neerwaartse spiraal: op wie in Hem blijft heeft de zonde geen grip!